

kumaşın kullanılması uygun görülmez. Erkekler için ipekli kumaştan kefen yapılması câiz görülmezken kadınlar için ipektten ve za'feranla usfur denilen boyalarla boyanmış bezden kefen yapılması genelde câiz veya kerâhetle birlikte câiz görülmüştür.

Cenazenin yıkanıp kurulanmasının ardından kefenlemeye geçirilir. Sünnete uygun kefenleme usulünde (Buhârî, "Cenâ'ız", 12-20; Müslim, "Cenâ'ız", 44-49; Ebû Dâvûd, "Cenâ'ız", 34-37; Ya'kûbî, Târih, II, 13; Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 129-131; Kâsânî, Bedâ'i, I, 306-309; Ibn Kudâme, el-Muğnî, Kahire 1388/1968, II, 346-352; Şemseddin er-Remîlî, Nihâyetü'l-muhtâc, Kahire 1386/1967, II, 455-465; Ibn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr (Kahire), II, 202-207; Cevâd Ali, el-Mufassal, V, 160-161; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fikhü'l-İslâmî ve edîletüh, Dîmaşk 1405/1985, II, 471-480; "Tekfîn", Mu.F, XIII, 236-248).

 MEHMET KESKİN

KEFEVİ, Mahmûd b. Süleyman

(محمد بن سليمان الكنوي)

(ö. 990/1582)

Hanefî fukahasının
biyografisine dair eseriyle tanınan
Osmanlı âlimi.

Kırımlı yarımadasının güneydoğu sahilindeki Kefe şehrinden olup ilk tâhsilini burada yaptıktan sonra 949 (1542) yılında İstanbul'a gitti. Ebû Bekir el-Kefevî el-Kâdirî'den tasavvuf terbiyesi aldı. Kaplıca müderrisi Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi ve Sahn-i Semân müderrisi Abdurrahman Efendi'nin derslerine devam etti. Bu hocası 953'te (1546) Halep kadılığına tayin edilince Anadolu kazaskeri Ma'lûl Emîr Efendi'ye intisap etti ve 959'da (1552) ona mülâzîm oldu. Kefevî, eserinin birinci "ketîbe"sinin başında son iki hocası ile Muhammed b. Abdülvehhâb adlı hocasını anarak Ebû Hanîfe'ye ulaşan hoca zincirlerini kaydeder (vr. 41^a). 961'de (1554) 20 akçe ile İstanbul'da Molla Gûrânî Medresesi müderrisliğine getirilen Kefevî, daha sonra çeşitli defalar memleketi Kefe'de kadılık ve emvâl müfettişliği yaptı, ardından Gelibolu'ya kadi oldu. 987'de (1579) Çivizâde Mehmed Efendi Rumeli kazaskeri, Kadızâde de şeyhülislâm iken mâzûlen İstanbul'a döndü. 990 (1582) yılı başında vefat etti.

Atâî inşâda kudretli olduğunu, Arapça ve Türkçe şîrler yazdığını, eşsiz diye nitelendirdiği meşhur eserinden başka bazı risâleleri ve ta'lîkati bulunduğu kaydedir (Zeyl-i Şekâik, s. 273).

Kefevî, tam adı Ketâ'ibü a'lâmi'l-ahyâr min fuâkahâ'i mezhebi'n-Nu'mâni'l-muhtâr olan eserini almış yaşında iken kaleme aldığı belirtir. Âlimlerin tâbi tutulduğu gruplandırmayı bu tür eserlerde yaygın olan "tabakat" yerine "ketîbe" (çoğulu ketâib) adıyla yaptılarından kitabını bu şekilde adlandırmıştır. Müellif katıldığı ilim meclislerinde insanların ho-

ca ile talebelerini, ictihad ve taklid ehlini birbirinden ayıramadıklarını görünce bu eseri yazmaya başladığını, mütekaddimîn ve müteahhirîn, mûctehid ve mukallid tanınmış Hanefî fukahasını asır ve tabakalara göre bu eserde topladığını söyler. Kitabın önemli bir özelliği olarak da sadece biyografik mâmûmatla yetinmemip âlimlerin rivayet ve isnadlarına, farklı görüşlerine ve kendileriyle ilgili dikkat çekici bilgilere de yer verdiği, daha önceki tabakat müelliflerinin bu hususu ihmâl etmeklerini belirtir.

III. Murad'a ithaf ettiği eserin "unvan", "burhan", "erkân", "sultan" şeklinde dört başlığa ayırdığı giriş kısmında Kefevî ilk başlıkta ictihad, mûctehid imamlar, Hanefî ulemâsının ictihad ehliyeti açısından gruplandırılması konusunda bilgi verip değerlendirmede bulunur. İkinci başlıkta din, hidâyet, fîkîh, hikmet, millet, şeriat ve fitrat gibi kavramlar; Üçüncü başlıkta peygamberler ve Resûl-i Ekrem; son başlıkta da Hz. Peygamber zamanında yönetim ve yargı, Resûlullah'ın tasarruflarının teşrîf bakımdan değerlendirilmesi, usul ve fûrû ilmi, ashâbin ilimde onde gelenleri hakkında bilgi verdikten sonra ashâp, tâbiîn ve mûctehid imamlar ayrı birer bölüm olarak zikredilir. Ardından Hanefî fukahası yirmi iki bölüme ayrılır ve her tabakada mevcut âlimlerin biyografileri kaydedilir. Her bölümden sonra o dönemde yaşayan meşhur evliya ve sulehâya da yer verilmiştir.

Biyografik bilgiler için başta Kureşî'nin el-Cevâhirü'l-muâdiyye'si ve İbn Kutluboğa'nın Tâcü'l-terâcim'i olmak üzere çeşitli tabakat ve tarih kitaplarından faydalanan müellif, âlimlerin görüşleri ve bazı biyografik ve bibliyografik bilgilerle ilgili olarak da meşhur fîkîh ve fetva kitaplarına atıflarda bulunur. Ayrıca çağdaşlarına dair şîfâhî bilgilere başvurur.

Muhteva ve hacim bakımından Hanefî tabakat kitapları içinde önemli bir yeri bulunan eser, son dönem ulemâsına Abdülhay el-Leknevî'nin Hanefî tabakatına dair el-Fevâ'idü'l-behiyye'sinin temel malzemesini oluşturur. Ketâ'ib'in Hanefî ulemâsının biyografisine dair en iyi kitap olduğuna işaret eden Leknevî, Kefevî'nin âlimler hakkında verdiği biyografik mâmûmatı olduğu gibi alarak diğer bilgileri, ayrıca evliya ve sulehâ biyografilerini çıkarmış, gerektiğinde başka kaynaklardan ilâveler yapmış ve yer yer değerlendirmelerde bulunmuştur.

Çok sayıda yazma nûşası bulunan Ketâ'ibü'l-a'lâmi'l-ahyâr (Süleymaniye

KEFEVÎ, Mahmûd b. Süleyman

Ktp., Esad Efendi, nr. 548, Âşır Efendi, nr. 263, Cârullah Efendi, nr. 1580, Hâlet Efendi, nr. 630, Kılıç Ali Paşa, nr. 728, Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 690, Gülnûş Vâlide Sultan, nr. 60, Ayasofya, nr. 3401, Şehid Ali Paşa, nr. 1931; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3048; Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1122; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1616, 1617) henüz basılmıştır. Brockelmann, Kefevî'nin Adudüddin el-Îcî'ye ait *Âdâbü'l-bâhs* adlı risâleye bir hâsiye yazdığını da kaydederse de (GAL Suppl., II, 288) bu eser Muhammed b. Abdülhamîd el-Kefevî'ye ait olmalıdır.

BİBLİYOGRAFYA :

Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî, *Ketâ'ibü a'lâmi'l-âhyâr min fukâhâl mezhebi'n-Nu'mâni'l-muhtâr*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 548; Taşköprizâde, eş-Şekâ'iķ, s. 489; Atâi, Zeyl-i Şekâ'iķ, s. 80, 231, 260, 273; Leknâvî, *el-Fevâ'idü'l-behiyye*, s. 3-4; *Sicill-i Osmâni*, IV, 314; *Osmâni Müellifleri*, II, 19; Brockelmann, GAL, II, 572-573; Suppl., II, 288, 645; Zirikli, A'lâm (Fethullah), VII, 172; Halit Ünal, "el-Fevâ'idü'l-behiyye", DâA, XII, 502.



AHMET ÖZEL

KEFEVÎ, Mehmed

(bk. AKKIRMÂNÎ).

KEFEVÎ HÜSEYİN EFENDÎ

(ö. 1010/1601)

Osmanlı kadısı, müderris ve edip.

Kırım'ın liman şehri Kefe'de doğup büyündüğünden Kefevî nisbesiyle tanındı. Babasının adı İbrâhim olup Bağdatlı İslâmî Paşa'nın Rüstem olarak kaydetmesi yanlıştır. Risâle fi tefsiri ķavlihî te'âlâ "yevme ye'tî âyâtü rabbike" adını taşıyan bir risâlenin (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 185, vr. 153-165) yazarı olan İbrâhim b. Yûsuf b. Mustafa el-Kefevî ile aynı şahıs olup olmadığını tayin etmek güçtür.

İlk tahsilini Kefe'de yaptığı anlaşılan Hüseyin Efendi eserlerinde çeşitli vesilelerle kendi hayatının önemli safhalarından bahseder: Kefe'de emlâk sahibi tannmış bir tâcir iken dünyadan el çekip ilim tahsili için İstanbul'a gitmiş (*Sevânihu't-tefe'ül*, vr. 20^b-21^a; Râznâme II, vr. 8^a), Kanûnî Sultan Süleyman devrinin sonrasında İstanbul'daki medreselerde dinî ve aklî ilimleri okumuştur. Mülâzemetini Karadâvudzâde Mustafa Efendi'den tamamladıktan sonra II. Selim zamanında Miftah Medresesi'ne müderris olmuştur. Ho-

cası Sahn-i Semân müderrisi iken 974 Cemâziyelâhirinde (Ocak 1567) Medine kadısı olduğuna göre Kefevî bu tarihten önce mülâzemetini tamamlamış olmalıdır. 977'de (1569) döndüğü Kefe'de şehrîn kadısı Mahmud Çelebi'den riyâziyyât ve mûsiki öğrenmiş (*Sevânihu't-tefe'ül*, vr. 158^{a-b}), ayrıca Nakşibendî şeyhi Hâce Ahmed Sâdîk Taşkendî'ye intisap ederek tasavvuf terbiyesi almıştır (Râznâme II, vr. 27^b).

Kefevî 985 (1577) yılında 40 akçeli bir medreseye tayinini istemiş (a.g.e., vr. 90^b-91^a), bu isteği gerçekleştirmeyince bir müddet sıkıntı çekmiş ve memleketine dönmek zorunda kalmıştır (*Sevânihu't-tefe'ül*, vr. 14^{a-b}, 130^a). Bu sırada tamamladığı *Sevânihu't-tefe'ül* adlı eserini Bahçesaray'da ziyaret ettiği Kirim Hanı II. Gazi Giray'a ithaf etmiştir (a.g.e., dîbâce). Onun Gazi Giray'la yakınlığının devamlı olduğu, 1003'te (1594) Tuna boylarındaki seferlere ve Yanık Kalesi fethine katılan hanın bu seferleri anlattığı bir mektubu Kefevî'ye göndermesinden anlaşılmaktadır. 985 (1577) yılı sonlarında annesiyle birlikte İstanbul'a dönen Hüseyin Kefevî'nin (Râznâme II, vr. 41^b-42^a) tekrar müderrisliğe başlayıncaya kadar ne yaptığı bilinmemektedir. Atâi'ye göre 990'da (1582) derecesi 40 akçeliye indirilen Fâtima Sultan Medresesi'ne müderris tayin edilmiş, 993 Saferinde (Şubat 1585) 50 akçeli Şâh Hûban Medresesi'ne nakledilmiştir.

25 Cemâziyellevvel 999'da (21 Mart 1591) Dursunzâde Abdülbâki Efendi'den boşalan Edirnekâpı'daki Mihrimah Sultan Medresesi'nde görevlendirilen Kefevî 1002 Ramazanında (Haziran 1594) Sahn-i Semân müderrisi oldu. Yavuz Selim (Cemâziyellevvel 1003 / Ocak 1595) ve Süleymaniye Dârülhadis (Muârem 1004 / Eylül 1595) medreselerindeki hizmetinden sonra 1007 yılı Şâban ayında (Mart 1599) mahreç mevleviyetlerinden Kudüs kadılığına tayin edildi. Buradan 1008 Şevvalinde (Nisan 1600) Mekke kadılığına gonderildi. 27 Safer 1010'da (27 Ağustos 1601) Mekke'de vefat etti (Hasîbî, vr. 5^b). Ölümünün, bazı kaynaklarda yer aldığı gibi bu yılın şâban ayında (Atâi, s. 455) kadılıktan ayrılmış olduğu Kudüs'te (*Sicill-i Osmâni*, II, 185) veya 1012 (1603) yılında Mekke'de (*Keşfû'z-zunûn*, I, 554; II, 1504; Rızâ, s. 27) gösterilmesine itibar etmek güçtür. Mekke'de defnedilmiş olması (Hasîbî, vr. 5^b; Kâtib Çelebi, s. 178) daha doğru görünen Kefevî'nin müderris ola-

ra rak Edirne'ye döndükten sonra orada vefat edip Zehrimâr Camii hazırlaresine gömüldüğünü bildiren Ahmed Bâdî Efendi'nin bu kanaati de (Riyâz-i Belde-i Edirne, II, 234) hayatı hakkında bilinenlerle uyuşmamaktadır.

Zeki, güzel sesli, güzel ahlaklı, kültürlü, hoşsohbet ve nüktedan bir kişi olan Hüseyin Kefevî Arapça ve Farsça'yı edebiyatlarıyla öğrenmiş, hadis, tefsir, fıkıh ve diğer dinî ilimlerle birlikte matematik, astronomi ve mûsikiye de vâkif olmuştur. Tahsil hayatı yanında daha sonraları katıldığı ilmî ve edebî sohbetlerde kendisine gösterilen sevgi ve saygı eserlerinde dile getirdiği gibi çağdaşları ve yakın dostları olan Kinalızâde Hasan Çelebi, Selânikî Mustafa Efendi, Rüstem Paşazâde Hüseyin Çelebi ve Nevîzâde Atâi de onun ilim ve irfanından övgüyle söz ederler.

Kefevî üç dilde şiir söylemiştir. Türkçe şiirlerinde kelime ve deyimler üzerinde oynayarak mecaz, tevriye ve cinaslarla edebî sanat yapmada ve nazîrede ustâ bir şair kabul edilmiştir. Kinalızâde Hasan Çelebi, onun Edirneli Emri'nin bir beytine yaptığı nazîreyi mâna zenginliği bakımından nazîrelerin en iyisi olarak tanır (Çavuşoğlu, s. 34). Bazı şiirleri atasözü gibi dillerde dolaşan Kefevî, eserleri içerisinde serpiştirdiği parçalarla diğer şiirlerini bir divan halinde toplayamamıştır.

Atâi ve Riyâzî gibi kaynaklarda Türk mûsikisinde eser telif edecek kadar bilgi sahibi olduğu kaydedilen Kefevî devrin mûsikişinaslarından Altuncuzâde ile de yakın arkadaşı (*Sevânihu't-tefe'ül*, vr. 34^b-35^b). Kefe'de güzel sesli gençlerin kendisinden mûsiki dersleri alıp bestelerinden istifade ettikleri (a.g.e., vr. 161^b) ve birçok şiirinin bestelendiği bilinmektedir (Kâtib Çelebi, s. 178; Riyâzî, vr. 56^a).

Eserleri. 1. *Şerh-i Gülistân*. Sa'dî-i Şîrâzî'nin *Gülistân* adlı eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Kefevî, *Gülistân*'ın önceki şârihleri Sürûrî ve Şem'i'yi tenkit ettiği (Atâi, s. 455) bu son kitabının ferâğ kaydında eserini Mekke'de kadı iken 16 Şevval 1009'da (20 Nisan 1601) tamamlandığını bildirir. Biraktığı müsveddeyi dostu ve Medine kadısı olan Rüstem Paşazâde Hüseyin Çelebi temize çekip dîbâcesine müellifin tercüme-i hâlini de yazarak ese-re *Bostân-e frûz-i Cinân der Şerh-i Gülistân* adını vermiştir (*Keşfû'z-zunûn*, II, 1504). Bu nûsha Süleymaniye Kütüphane-si'nde kayıtlı olup (Hamidiye, nr. 1159, vr. 1^b-5^a | *Dibâce-i Şerh-i Gülistân*) aynı kütüphanede iki (Hasan Hüsnü Paşa, nr.