

Molla Hüsrev'in *Hâsiye 'alâ Envâri'l-tenzîl li'l-Beyzâvi* adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Yenicami. nr. 131/3)

351); *Hâsiye 'alâ Tavâli'l-envâr* (Manisa İl Halk Ktp., nr. 864/2); *Kelâm müte'allak bi't-tesmiye fî evâ'ilis-süver* (Köprülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. 329); *Risâle fî esrâri'l-Fâtîha* (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 5999); *Risâle fi i'râbi "elîf lâm mîm zâlike'l-kitâb"* (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1602); *Risâle ma'mûle 'alâ sûreti'l-Enâ'âm* (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1609); *Risâle fi tefsiri kâlihi te'âlâ "lem tekün âmenet min kabili"* (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hüseyin Paşa, nr. 451/13); *Serh-i Kûrâ'ât* (Samsun Gazi Ktp., nr. 187); *Hulâsatü'l-Fetâva'l-Bezzâziyye* (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1595); *Kâşifeti's-şübühâti'l-Aleviyye* (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Hüseyin Çelebi, nr. 115); *Risâle 'alâ 'Aşabe-i Seb'a* (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyuddin Efendi, nr. 1602); *Risâle fi'l-vâz'* (Âtif Efendi Ktp., Âtif Efendi, nr. 2823).

BİBLİYOGRAFYA :

Molla Hüsrev, *Dürerü'l-hükkâm*, İstanbul 1319, I, 3; II, 36, 453; *Âşıkpâşâzâde*, *Târih* (Atsız), s. 184, 236; *Sehâvî*, ed-Dau'u'l-lâmi', VIII, 279; *Neşri. Cihannûmâ* (Taeschner), I, 172, 218; *Taşköprizâde*, es-Sekâ'iķ, s. 116-120; a.mlf.. *Miftâhi's-sâ'âde*, Beyrut 1405/1985, II, 171-172; *Meccî, Şekâik Tercümesi*, s. 108, 135-139, 143, 144, 149, 179, 208, 209, 220, 229, 294, 302, 343, 344; *Hoca Sâdeddin, Tâcü't-tevârih* (s.nşr. İsmet Parmaksizoğlu), Ankara 1992, II,

215, 228; *Kesfî z-zunûn*, I, 91, 113, 190, 497, 747, 899; II, 1144, 1199-1200, 1657; *Leknevî, el-Fevâ'idü'l-behiyye*(nşr. Ahmed ez-Zâ'bî), Beyrut 1418/1998, s. 302-303; *İlmîye Salnâmesi*, s. 328-329; *Sicil-i Osmâni*, II, 271-272; *Ottoman Müellifleri*, I, 292-293; Brockelmann, *GAL*, II, 226-227; *Suppl.*, II, 316-317; Gökbilgin, *Edirne ve Paşa Livâsı*, s. 172, 266, 279, 352; *Hediyyetü'l-ârifin*, II, 211, 435, 439, 443, 458; *Kehhâle, Mu'cemü'l-mü'ellifin*, Beyrut 1414/1993, III, 584; Uzunçarşılı, *Ottoman Tarihi*, I, 430; II, 151, 656-657, 665; a.mlf.. *İlmîye Teşkilatı*, s. 22, 176, 229-230; Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976, s. 314, 474; Hüseyin Atay, *Osmanlıllarda Yüksek Din Eğitimi*, İstanbul 1983, s. 79; R. C. Repp, *The Müfti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy*, London 1986, s. 154-166; Mehmet Şener, *Dürrer'in Kaynakları*, İzmir 1987, s. X-XVI; Ahmet Akgündüz, *Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahâilleri*, İstanbul 1990, I, 6, 45, 196; Molla Hüsrev Mehmet Efendi: 1400-1480(ed. Ahmed Hulusi Köker), Kayseri 1992; Hasan Özket, *Molla Hüsrev ve Mir-âti'l-usul Adlı Eserin Kaynakları* (yüksek lisans tezi, 1992), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Recep Cici, *Osmanlı Dönemi İslâm Hukuku Çalışmaları: Kuruluştan Fatih Devrinin Sonuna Kadar*, Bursa 2001, s. 196-219; Franz Babinger, "Husrev", IA, V/1, s. 605-606.

FERHAT KOCA

MOLLA İLÂHÎ
(bk. ABDULLAH-ı İLÂHÎ).

MOLLA KÂBİZ

(ö. 934/1527)

Hz. İsâ'nın Hz. Muhammed'den üstün olduğu fikrini ileri sürüp yaymaya çalışan kişi.

Hayati hakkında yeterli bilgi yoktur. Kaynaklarda "Kâbız-ı Acem, Kâbız-ı Ace-mü, Kâbız-ı Mülhid, Kâbız-ı Fâsid" gibi lakaplarla da anılır. Solakzâde onun öğrenim görmek üzere Doğu bölgelerinden (*Târih*, s. 468), Atâî de Acem coğrafyasından (Zeyl-i Şekâik, s. 88) geldiğini belirtir. Bu-na göre Kâbız'ın İran menşeli olduğu anlaşılmakta, ancak Anadolu'ya ne zaman geldiği bilinmemektedir. Kendisinden "molla" diye bahsedilmesinden başka (meselâ bk. a.g.e., a.y.) Celâlzâde'nin onu "erbâb-ı ilimden" (*Tabakâtü'l-memâlik*, vr. 172^b), Âli Mustafa Efendi'nin "ulemâ züm-resinden" (*Künhü'l-ahbâr*, vr. 238^a), Solakzâde'nin "tâhsîl-ı ulûm edip erbâb-ı rûsûm tarikatına sâlik" (*Târih*, s. 467) diye nitelemeleri dikkate alındığında Kâbız'ın medrese tâhsili gördüğü anlaşılmıştır. Ancak görev alıp olmadığı konusunda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Osmâni vekâyi'nâmelerinde Kâbız'la ilgili bütün bilgiler, onun iddiaları sebebiyle Dîvân-ı Hümâyûn'da yargılanması ve idam edilmesinden ibarettir. Celâlzâde, dönemin birinci kaynağı nitelîindeki eserinde olayı kısmen geniş şekilde anlatmış, başta *Künhü'l-ahbâr* olmak üzere diğer kaynaklar bu bilgileri küçük bazı değişikliklerle tekrarlamıştır. Buna göre "zindiklik ve ilhâd yoluna girip inancına fesat karışmış olan" Kâbız, Hz. İsâ'nın Hz. Muhammed'den daha üstün olduğu yolunda iddialar ortaya atmış, bu iddiaları çeşitli yerlerde yaymaya başlamıştır. Onun, görüşlerini uluorta halk arasında dile getirmesi ve bazı kimselerin zihinlerini karıştırması âlimleri harekete geçirmiştir ve Kâbız 8 Safer 934 (3 Kasım 1527) tarihinde Dîvân-ı Hümâyûn'a sevk edilmiştir. Vâzîrâzam Makbul İbrâhim Paşa, meseleyi çözmeleri için Rumeli kazaskeri Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi ile Anadolu Kazaskeri Kâdirî Çelebi'yi görevlendirmiştir. Kâbız kazaskerlere âyet ve hadisler çerçevesinde iddiyasını tekrarlamış, fakat kazaskerler bu iddiaları tatminkâr bir şekilde cevaplandıramamış, aksine öfkelenerek onu tehdit etmişlerdir. Bunun üzerine vâzîrâzam ilmî yetersizlikleri yüzünden kazaskerleri şiddetle eleştirmiştir ve bağınp çağırmanın âcizlik alâmeti sayıldığı, ilim ehlîne yakışanın delillerle meseleyi çözmek olduğunu söylemiştir. Ardından Kâ-

biz hüküm verilmeksızın hapse konulmuştur. Bu sırada durumu kafes arkasından takip eden Kanûnî Sultan Süleyman, İbrâhim Paşa'yı çağırarak Kâbîz'in bâtil fikirlerinin cevaplandırılmasının hakkından gelinmemiş olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etmiş ve hemen yeni bir mahkeme oluşturulmasını istemiştir. İbrâhim Paşa, ertesi gün şeyhü'lislâm Kemalpaşazâde ile İstanbul Kadisi Sâdeddin Efendi'yi davet ederek Dîvân-ı Hümâyûn'da yeni bir mahkeme kurmuştur. Kemalpaşazâde önce Kâbîz'in fikirlerini dinlemiştir, ardından onun dayandığı Kur'an âyetlerini ve hadisleri yanlış anladığını göstermiş, ileri sürdürdüğü delillerin tutarsızlığını ortaya koymuştur. Bunun üzerine Kâbîz söyleyecek hiçbir şey bulamamıştır. Şeyhü'lislâm, Kâbîz'in zindiklik suçu işlediğini belirten fetvasını vermiş, Kadi Sâdeddin de onu iddiasından vazgeçip Ehl-i sünnet inancına dönmeye davet etmiştir. Ancak Kâbîz buna yanaşmayınca kadi idamına hükmetsi ve boynu vurulmuştur (9 Safer 934 / 4 Kasım 1527).

Kemalpaşazâde bu olay vesilesiyle zindik kavramı ve hüküMLEyle ilgili bir risâle kaleme almış, klasik fikih kaynakları çerçevesinde konuyu ele aldıktan sonra Kâbîz'in âdil kırmelerin şahitliğiyle sabit olduğu üzere fikhî anlamda zindik söylediğini, fikirlerini yaymaya çalışarak insanları saptırmaya uğraştığını ve toplumda fesada sebebiyet verdigini, Hanefî hukukçusu Kâdîhan'ın *el-Fetâva'l-Hâniyye*'sında böyle kırmelerin katline hükmendildiğini söylemiş (*Risâle fîmâ yete'allaku bi-lafzî'z-zindik*, II, 249) ve bir bakıma idam cezasının dayanağını ifade etme ihtiyacını duymuştur.

Kâbîz'dan zamanımıza intikal eden bir belgenin olmayışı, ayrıca mahkeme zaibatlarının bulunmayışı onun başka hangi görüşlere sahip olduğu, idamına yol açan iddiasını hangi delillerle ortaya koyduğu, dolayısıyla ilmî seviyesinin ne olduğu gibi hususları karanlıkta bırakmaktadır. Ancak Kemalpaşazâde'nin Kâbîz'in görüşünde reddiye olarak kaleme aldığı *Risâle fi eîdalîyyeti Muhammed 'aleyhi's-selâm* adlı eserinde (Şeyhü'lislâm Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2062, vr. 13^b-20^a; Celâlîzâde, *Tabakâtü'l-memâlik*, vr. 172^b-175^a; Âli Mustafa Efendi, Künhü'l-ahbâr, İÜ Ktp., TY, nr. 5959, vr. 238^a-239^a; Atâî, *Zeyl-i Şekâik*, s. 88-89; Solakzâde, *Târih*, s. 467-469; Münecibî, *Sahâfi'l-ahbâr*, III, 484-485; D'Ohsson, *Tableau général*, I, 153-159; *Sicill-i Osmâni*, IV, 45; Danişmend, *Kronoloji*², II, 125-126; Abdülhak Adnan Adıvar, *Osmâni Türklerinde İlim*, İstanbul 1943, s. 98; Renzo Sertoli Salis, *Muhteşem Süleyman* (trc. Şerafettin Turan), Ankara 1963, s. 88-89; Hüseyin G. Yurdaydin, "Düşünce ve Bilim Tarihi", *Türkiye Tarihi 2, Osmanlı Devleti: 1300-1600* (haz. Sina Aksin), İstanbul 1988, s. 164-166; a.mlf., "Kâbîz", *Eİ²* (Ing.), IV, 333-334; İsmail Safa Üstün, *Heresy and Legitimacy in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century* (doktora tezi, 1991), University of Manchester, s. 77-99; Ahmet Yaşar Ocak, *Osmanlı Toplumunda Zindiklar ve Mülhidler (15-17. Yüzyıllar)*, İstanbul 1998, s. 230-238; "Kâbîz", *IA*, VI, 15-16.

arasında Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden üstün olduğu hususunda icmâ bulunduğu belirtilen risâlede Hz. Muhammed'in âlemlere rahmet olarak gönderildiği (el-Enbiyâ 21/107), son peygamber olduğu (el-Ahzâb 33/40), ümmetinin en hayırlı ümmet kılındığı (Âl-i İmrân 3/110), dolayısıyla bu ümmetin peygamberinin de diğer ümmetlerin peygamberlerinden daha üstün tutulduğu, kiyamet gününde onun kendi ümmetine, ümmetinin de bütün insanlara şahitlik yapacağı (el-Bakara 2/143) gibi hususlara temas edilmekte, ayrıca Hz. İsâ'nın semâda hayat sahibi olmasının onun üstünlüğünü göstermeyeceği, zira bir gün nûzûl ederek ümmetini hakka davet edeceğini belirtilmektedir (vr. 13^b-20^a).

Risâlede Kâbîz'in âyet ve hadisler dışında Kitâb-ı Mukaddes'ten deliller getirdiği yahut aklî ve hikemî burhanlara dayandığı yolunda hiçbir işaret bulunmamaktadır. Dolayısıyla sağlam kaynaklara dayanmaksızın onun hıristiyan teolojisini, hatta bütün Doğu dinlerini çok iyi bildiği veya Hurûfî telakkîye sahip olduğu yoldaki bazı değerlendirmeler (meselâ bk. D'Ohsson, I, 153; Salis, s. 88-89) doğru görünmemektedir. Kaynaklarda yer alan, Molla Kâbîz'in meyhanelere gittiği, türlü fisk ve fûcur işlediği şeklindeki tasvirler (Celâlîzâde, vr. 172^b; Âli Mustafa Efendi, vr. 238^a) eğer kötüleme amaçlı değilse Kâbîz, ahlâkî zaflara sahip sıradan bir medrese âlimi olup farklı düşününebilen ve canı pahasına da olsa fikrinden dönmemeyen ilginç bir kişilik olarak ortaya çıkmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA :

İbn Kemal, *Risâle fîmâ yete'allaku bi-lafzî'z-zindik* (*Resâ'ilü'lbn Kemâl* içinde, nşr. Ahmed Cevdet), İstanbul 1316, II, 240-249; a.mlf., *Risâle fi eîdalîyyeti Muhammed 'aleyhi's-selâm*, Şeyhü'lislâm Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2062, vr. 13^b-20^a; Celâlîzâde, *Tabakâtü'l-memâlik*, vr. 172^b-175^a; Âli Mustafa Efendi, *Künhü'l-ahbâr*, İÜ Ktp., TY, nr. 5959, vr. 238^a-239^a; Atâî, *Zeyl-i Şekâik*, s. 88-89; Solakzâde, *Târih*, s. 467-469; Münecibî, *Sahâfi'l-ahbâr*, III, 484-485; D'Ohsson, *Tableau général*, I, 153-159; *Sicill-i Osmâni*, IV, 45; Danişmend, *Kronoloji*², II, 125-126; Abdülhak Adnan Adıvar, *Osmâni Türklerinde İlim*, İstanbul 1943, s. 98; Renzo Sertoli Salis, *Muhteşem Süleyman* (trc. Şerafettin Turan), Ankara 1963, s. 88-89; Hüseyin G. Yurdaydin, "Düşünce ve Bilim Tarihi", *Türkiye Tarihi 2, Osmanlı Devleti: 1300-1600* (haz. Sina Aksin), İstanbul 1988, s. 164-166; a.mlf., "Kâbîz", *Eİ²* (Ing.), IV, 333-334; İsmail Safa Üstün, *Heresy and Legitimacy in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century* (doktora tezi, 1991), University of Manchester, s. 77-99; Ahmet Yaşar Ocak, *Osmanlı Toplumunda Zindiklar ve Mülhidler (15-17. Yüzyıllar)*, İstanbul 1998, s. 230-238; "Kâbîz", *IA*, VI, 15-16.



MOLLA LUTFİ

(ö. 900/1495)

Osmanlı âlimi.

Asıl adı Lutfullah olup Molla (Sarı, Deli, Maktul) Lutfî diye tanınmıştır. XV. yüzyılın başlarında doğduğu ileri sürülfürse de (Adıvar, s. 60) Mecdî'nin verdiği bilgiye göre hocası *Tazarru'nâme* sahibi Sinan Paşa'nın 844 (1440) yılında doğduğu (Şekâik Tercümesi, s. 196) dikkate alındığında 850 (1446) civarında dünyaya geldiği tahmin edilebilir. Tokat'ta doğduğunu bizzat kendisi söyleyen Molla Lutfî (*Şerhu Risâleti'l-ülüm*, s. 79), ilk öğrenimini çağının âlimlerinden olan babası Kutbüddin Hasan'ın yanında gördü. Daha sonra İstanbul'a giderek Sinan Paşa'dan mantık, felsefe, kelâm ve onun yönlendirmesiyle Ali Kuşçu'dan matematik okudu. Hocatalebe ilişkisinin ötesinde Sinan Paşa ile dost ve muhtemelen akraba olan Molla Lutfî (Erünsal, TD, sy. 33 [1981], s. 73-74), 875 (1470) yılında vezirlik makamına gelen hocasının tavsiyesiyle Fâtih Sultan Mehmed tarafından saray kütüphanesine hâfiz-i kütüb olarak tayin edildi. Böylece buradaki nâdir eserleri inceleme imkânı elde edip birçok ilim dalında görüş bildirecek bir düzeye ulaştı. Bu sırada padişahla da -şakalaşacak kadar- yakın dostluk kurdu. Ancak bu dostluk uzun sürmedi; vakıf kitaplarına hıyanet suçlamasıyla önce kütüphaneden uzaklaştırılıp müderris yapıldı, ardından ta'zir cezasına çarptırılarak hapse konuldu (Molla Ehaveyn, vr. 334^a; Ocak, s. 346). Daha sonra görevine iade edildi ve Sinan Paşa'nın padişahla arasının açılıp Seferihisar'a sürülmESİ sırasında onunla beraber gitti (881/1476). Beş yıl sonra Fâtih'in ölümünün ardından yine Sinan Paşa ile birlikte İstanbul'a döndü ve II. Bayezid tarafından Bursa Yıldırım Bayezid (veya Sultan Murad) Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Arkasından sırasıyla Filibe'de Şehâbeddin Paşa, Edirne'de Dârülhadis, İstanbul'da Semâniye, Bursa'da Murâdiye ve muhtemelen tekrar İstanbul'da Semâniye medreselerinde müderrislik yaptı.

Molla Lutfî zindiklik ve ilhâd suçlamasıyla yargılandıktan sonra idam cezasına çarptırıldı ve 25 Rebiülâhir 900 (23 Ocak 1495) tarihinde cezası Atmeydanı'nda boynu vurulmak suretiyle infaz edilerek naâşı Eyüp'te Defterdar Mahmud Çelebi Mescidi yakınına gömüldü. Onun idamı geniş yankı uyandıran tarihî bir hadise teşkil etmiştir. Taşköprizâde'nin "eşi bu-