

Esad Efendi, nr. 1190; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 115/2); *Mürşidü'l-hüdâ fi haqqı ebeveyni'-resûl* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1210; Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 303).

**C) Diğer Eserleri.** *Mevlidü'l-Muştafâ ve mevâlidü'l-hulefâ* (nşr. Habîb Muhammed b. Sadak Muhammed İbrâhîm, Bombay 1296/1878); *Risâle fi'l-fark beyne'l-hadîsi'l-kudsî ve'l-Kur'ân ve'l-hadîsi'n-nebevî* (Hayati Yılmaz tarafından yayımlanmıştır [bk. bibl.]); *el-Kavlü'd-dâl 'alâ hayâtî'l-Hađır ve vücudî'l-abdâl* (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1446/13; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 571/2, 1147/15); *ed-Dürü'l-munazzam fî menâkıbi'l-İmâmi'l-A'zam* (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 571/4, 1147/27); *Risâle fi cevâzi ta'miri'l-Kâ'be* (Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 646/3); *Şerhu'l-Câmi'i's-şagîr* (Nuruosmaniye Ktp., nr. 947; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 315). 1000 (1592) yılı başlarında Türkçe olarak kaleme alınan *Bostân-ı Kudsî ve Gülistân-ı Ünsî* adlı bir eser Nüh b. Mustafa'ya nisbet edilmişse de Bursalı Mehmed Tâhir bu kitabın aynı adı taşıyan başka bir müellife ait olduğunu belirtmektedir (*Osmanlı Müellifleri*, II, 44).

#### BİBLİYOGRAFYA :

*Keşfü'z-zunûn*, I, 253; II, 1199, 1302, 1821; *Osmanlı Müellifleri*, II, 44; *Hediyetü'l-ârifin*, II, 498; *İzâhu'l-meknûn*, I, 87, 451; II, 110, 207, 375, 411, 467, 468, 500; Brockelmann, *GAL*, II, 314, 407; *Suppl.*, II, 432; Zirikî, *el-A'lâm*, VIII, 51; Hayati Yılmaz, "Nuh b. Mustafa el-Konevî'nin er-Risâle fi'l-fark beyne'l-hadîsi'l-kudsî ve'l-Kur'ân ve'l-hadîsi'n-nebevî Adlı Risâlesi", *Hadis Tetkikleri Dergisi*, I/1, İstanbul 2003, s. 167-178; *Mu'cemü'l-mahtûâtü'l-mevcûde fi mektebâti İstânbûl ve Anâtu'l* (haz. Ali Rıza Karabulut), [baskı yeri ve tarihi yok], III, 1625-1627.



ÖMER TÜRKER

## NÜH SÜRESİ

(سورة نوح)

Kur'ân-ı Kerîm'in  
yetmiş birinci sûresi.

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Muhtevasında Hz. Nüh'un Allah elçisi olarak görevlendirilmesinden ve tebliğ faaliyetlerinden söz edildiği için sûre bu adla anılmıştır. Yirmi sekiz âyet olup fâsılası "م، ن" harfleridir. Genellikle Mekki sûrelerde olduğu gibi Nüh sûresinde de tevhid inancına davet, Allah'a karşı saygılı olma ve risâletini benimseyerek Nüh'ü itaat etme konuları işlenir. Nüh kavmine yönelik uya-

rılar Şuarâ sûresinde de yer almaktadır (26/105-120). Bu sûre aynı zamanda Hz. Nüh'un, çağrısına uymayan kavmine yaptığı bedduayı da içermektedir. Nüh sûresi, muhtevasının sadece Hz. Nüh ve kavmiyle ilgili olması açısından peygamber isimleriyle anılan diğer altı sûreden farklılık gösterir. Zira diğerlerinde sûreye adı verilen peygamberle birlikte başka peygamberin kıssaları ve tebliğlerine de yer verilmektedir.

Sûrenin muhtevasını iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Birinci bölüm (âyet 1-20), Hz. Nüh'un kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve kendilerine elem verici bir azap gelmeden onları uyarmakla görevlendirildiğini ifade eden âyetle başlar. Ardından Nüh'un kavmine hitap tarzına temas edilerek onları putlara değil Allah'a kulluk etmeye, O'na saygılı olmaya ve kendi nübüvvetini benimseyip yanında yer almaya çağırıldığı belirtilir. Bu yola girdikleri takdirde Cenâb-ı Hak'ın mağfiretine mazhar olup O'nun belirlediği zaman kadar varlıklarını sürdürebilecekleri bildirilir. Nüh'un hak dine davet şekli kendi dilinden aktarılır; onun bu faaliyetini gece gündüz, gizli âşikâr her fırsatta tekrar ettiği, fakat muhataplarının çağrısı duymamak için kulaklarını tıkadıkları, Nüh'u görmemek ve onunla karşılaşmamak için çeşitli çarelere başvurdukları ifade edilir. Bölümün son kısmında Hz. Nüh'un muhataplarını etkilemek amacıyla yeni bir davet girişiminde bulunduğu, başışlanma istedikleri takdirde Allah'ın nihaysiz lutuf-kârlığına mazhar olacakları, dünyada da mal ve evlât nimetlerine kavuşacaklarını haber verdiği belirtilir; Allah'ın insanın yaratılışı ve tabiatın işleyişine dair bazı lutuflarını hatırlattığı kaydedilir.

Sûrenin ikinci bölümü (âyet 21-28) Hz. Nüh'un kavmi hakkında rabbine olan şikâyetiyle başlar. Zira Nüh uzun yıllar (el-Ankebût 29/14) kavmiyle birlikte bulunarak kendilerini hakka çağırır, fakat onların büyük çoğunluğu servet ve taraftar sahibi inancısızların yanında yer almış, çeşitli hile ve tuzaklar kurarak Nüh'u susturmak istemiş, Ved, Süva', Yegûs, Yeûk, Nesr diye isimlendirilen putlara tapmayı sürdürmüş ve birçok kişiyi hak yoldan saptırmıştır. Bölümün son âyetlerinde Hz. Nüh'un, islah olmayacağı kanaatine vardığı bu insanların yok edilip nesillerinin kurutulmasını Cenâb-ı Hak'tan talep ettiği, bunun üzerine onların suda boğulduğu ifade edilir. Sûre Hz. Nüh'un kendisinin, anne ve babasının, aile fertlerinden mümin olanların



Nüh sûresinin ilk âyetleri

ve kadın erkek bütün müminlerin başışlanmasını, zalimlerin ise yok edilmesini istediği bir dua ile son bulur.

Hz. Nüh ilâhî vahye dayanan çağrısı etkin bir şekilde insanlara ilk tebliğ eden, Kur'ânî beyanın zâhirî mânasına göre kavmi içinde 950 yıl kalan azimli ve iradeli bir peygamberdir. Israrlı tebliğ ve irşad faaliyetlerine rağmen muhataplarının büyük çoğunluğu çağrısına uymamıştır. Bunun sebebi Nüh kavminin dünya servetine boyun eğip çok tanrılı inançtan ayrılmamak, inatçı ve kibirli olmak, ruhî yeteneklerini gerçeğe karşı kapalı tutmaktır.

Bazı kaynaklarda yer alan, "Nüh sûresini okuyan kimse Hz. Nüh'un davetinin ulaştığı müminlerden biri sayılır" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, VI, 221; Beyzâvî, IV, 330) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 724; İbrâhîm Ali, s. 439, 450). Ahmed Muhammed Hüleyl, Nüh sûresinden çıkarılabilecek ibret verici sonuçlar hakkında bir risâle telif etmiş (*Te'emmülât fi sûreti Nüh 'aleyhis-selâm*, Amman 1981), Ca'fer Şerefeddin de *Haşâ'ışü's-süver* adlı derleme eserinde sûrenin hedefi ve muhtevası ile diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir (X, 163-181).

#### BİBLİYOGRAFYA :

Zemahşerî, *el-Keşşâf* (nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd v.dğr.), Riyad 1418/1998, VI, 221; Beyzâvî, *Envârü'l-tenzil*, Beyrut 1410/1990, IV, 330; Muhammed et-Trablusî, *el-Keşşü'l-ilâhî 'an şedîdî'z-za'f ve'l-mevzû' ve'l-vahî* (nşr. M. Mahmûd Ahmed Bekkâr), Mekke 1408/1987, II, 724; Ca'fer Şerefeddin, *Haşâ'ışü's-süver*, Beyrut 1420/2000, X, 163-181; İbrâhîm Ali es-Seyyid Ali İsâ, *Fezâ'ilü süveri'l-Kur'âni'l-Kerîm*, Kahire 1421/2001, s. 439, 450; Seyyid Muhammed Hüseyinî, "Sûre-i Nüh", *DMT*, IX, 397-398.



M. KÂMİL YAŞAROĞLU