

sini İsmail Safa tahrif etmiştir (*İntâk-i Hakk'ın Tahmîsi*, İstanbul 1328).

BİBLİYOGRAFYA :

Hânedanda Bir Âsi Âsaf: Dâmâd Mahmûd Celâleddin Paşa, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divânu (hz. Ömür Ceylan), Ankara 2003; Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılâp Tarihimi ve Jön Türkler, İstanbul 1945, s. 63-149; İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1969, s. 40-50; Nezahet Nurettin Ege, Prens Sabahaddin, Hayatı ve İlmi Müdafaaları, İstanbul 1977, s. 3-30; M. Şükür Hanoğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul 1981, s. 39, 42-45, 47, 48, 148, 234, 247, 253; a.mlf., Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türk'lük: 1889-1902, İstanbul 1985, s. 342-370, 386-387, 393; a.mlf., *The Young Turks in Opposition*, New York 1995, tür.yer.; a.mlf., *Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908*, New York 2001, s. 9-11, 15, 16, 20, 24-26, 100; Figen Satar, *Damat Mahmud Celâleddin Paşa'nın Hayatı ve Siyasi Mücadelesi* (yüksek lisans tezi, 2000), MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Belkis Altuniş Gürsoy, "Damad Mahmud Celâleddin Paşa", *Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IX: Tebliğler*, İstanbul 2005, s. 268-279; Bir İnsan Bir Devir: İbnülemin Mahmud Kemâl'in Hütüti Meşâhir Defteri (hz. Şemsettin Şeker - İsmail Kara), İstanbul 2010, s. 74.



Ali AKYILDIZ



Mahmûd
Dervîş

lerle gösterdi. İsrail Komünist Partisi'nin yayımladığı *er-Râkka* gazetesinde yazılar yazmaya ve tercümeler yapmaya başladı. Bu arada aynı partide yakınlığıyla bilinen *el-İttihâd* ve *el-Cedîd* gazetelerinde redaktörlük yaptı. İsrail'in sürdürdüğü zulme şiiryle karşılık verdi, her gittiği yerde bu zulmü anlatmayı vazife bildi. Bundan dolayı "şâiri'n-nahda" (uyanış şairi) olarak tanındı. İsrail ordusu onun katılacağı şiir gecelerini engellemeye çalıştı, ardından yaşadığı mahallede çokmasına izin vermedi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1961'de Hayfa'ya geçti; aynı yıl tutuklandı ve iki hafta süreyle hapishanede kaldı. Moskova'ya gidinceye kadar dört defa daha hapse atıldı ve ilk tutuklanma deneyimini "ilk aş" şeklinde ifade etti. 1967'de İsrail'in eli kalem tutan bütün Filistinliler'in tutuklanması emri üzerine gizlendi, ancak *el-İttihâd* dergisindeki yarınlarına devam etti. 1970 yılının başında siyasi ekonomi öğrenimi için Moskova'ya gittiye de hayalindeki Moskova'yı bulmadı.

1971 yılı başlarında Kahire'ye geçti ve *el-Ehrâm* gazetesinde çalıştı. Burada Muhammed Heykel, Necîb Mahfûz, Yûsuf Îdrîs gibi Misir'in önde gelen simalarıyla birlikte bulundu. Ertesi yıl Beyrut'a gitti ve 1981'e kadar orada kaldı. Beyrut'ta *es-Şu'ûnû'l-Filîstîniyye* dergisinde başyazarlık ve Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırmaları Merkezi'nde müdürlük yaptı. Buradaki son yılında edebiyat dergisi *el-Kermel'i* yayımladı. Fâiz Ahmed Fâiz, İbrâhim Merzûk, Ahmed ez-Za'ter, Gassân Kenefânî, İkbâl Ahmed gibi edebiyatçılarla zaman zaman bir araya geldi. Beyrut'ta iken şiirleri bütün Ortadoğu'da dilden dile dolaşmaya başladı. Yine bu dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komisyonu üyeliğine getirildi ve Yâsir Arafat'ın danışmanlığını yaptı. 16 Eylül 1982'de İsrail'in desteklediği aşırı sağcı hristiyan Falanjist milislerin Beyrut'un güneyindeki Sabra ve Şatilla Filistin mül-

teci kamplarına saldırarak 2000 sivili öldürmeleri Filistin yönetimini ve Mahmûd Dervîş'i Beyrut'tan ayrılmaya mecbur bıraktı. Mahmûd Dervîş önce Şam'a, oradan Filistin yönetiminin daha önce gittiği Tunus'a ulaştı. Burada Yâsir Arafat'ın *el-Kermel* dergisini çıkarmasını talep etmesi üzerine önce Tunus'ta, ardından Paris'te dergiyi çıkardı. Kendi ifadesine göre Paris kendisinin ciddi bir değişim yaşamamasına, bir tür yeniden doğmasına önemli katkıda bulundu. 1994 Temmuzunda Filistin'e döndü. İsrail güçleri tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu Ramallah'ta ve Amman'da ikamet etti. 9 Ağustos 2008 tarihinde Amerika'da geçirdiği bir kalp ameliyatı sonrası öldü.

Semîh el-Kâsim ve Tevfîk ez-Zeyyât gibi şairlerle birlikte Filistin direniş edebiyatının en önemli isimlerinden olan Mahmûd Dervîş şairlerinde Filistin halkın direnişini, acılarını ve umutlarını lirik bir dille anlatmıştır. Hem kendisinin hem halkın oradan oraya savrulduğu çileli hayatıni şairlerinden takip etmek mümkündür. 1965'te bir şiir gecesine katılmak üzere gittiği Kudüs'te öğrencilere okuduğu "Neşidü'r-ricâl" adlı şairi İsrail Parlamentosu'nda sert tartışmalara yol açmıştır. 1974'te yazdığı "Filistinli Sevgili", 1979'da Tel Za'ter Kampı'nın Lübnan iç savaşı sırasında kuşatılmasını konu alan "Ahmed Za'ter" destanı, Sabra ve Şatilla kamplarındaki katliamı anlatan "Beyrut Kasidesi" onun meşhur şairlerindendir. Yirminin üzerinde divanı bulunan Mahmûd Dervîş'in şiirinin geçirdiği merhaleleri divanları üzerinden takip etmek mümkündür. Kendisi modern Filistin şiirinin ilk temsilcileri olan İbrâhim Tûkân, Abdürrahîm Mahmûd ve Ebû Selmâ gibi isimlerin ardından gelen ikinci kuşaktandır. 1960'ta çıkardığı ilk divanı 'Âşâfîr bilâ ecniha'da bu şairlerin ve klasik Arap şiirinin etkilerini görmek, ayrıca onun bir sanatçı olarak çocukluk dönemini yansıtmasını söylemek mümkündür. Daha sonra yayımlanan *Evrâku'z-zeytûn* yine ilk dönem şiirlerinin toplandığı bir eser olarak kabul edilirse ardından peş peşe gelen üç divanda sanat açısından daha olgun bir aşamaya geçtiği söylenebilir. Filistin tecrübesini semboller, efsaneler ve hikâyeler vasıtıyla dile getirmiş, bu tarzda söylediği şiirler kalplerde derin izler bırakmıştır. Ancak kullandığı semboller, mitolojik öğeler ve destanlar şiirinin anlaşılması güçleştirmiştir. Dervîş'in şiirinde genel olarak modern şiirin, özel olarak da Bedr Şâkir es-Seyyâb, Salâh Abdüssabûr, Ahmed Abdülmütfî Hicâzî,

MAHMÜD DERVİŞ

(محمود درویش)
(1941-2008)

Filistinli şair, edebiyatçı.

13 Mart 1941 tarihinde Akkâ'nın doğusunda Birve adlı küçük bir köyde doğdu. Babası Selîm Dervîş köyündeki küttâbdan sonra eğitimine devam edememiş, köydeki topraklarını da yahudi işgalyle birlikte kaybedince bir tarım işçisi olarak yoksulluk içinde hayatını sürdürmüştür. Ailenin altısı erkek, üçü kız olmak üzere dokuz çocuğu vardı. En büyük kardeşi Ahmed'in edebiyata ilgi duyması sonucu Mahmûd Dervîş edebiyatla tanıtı. Üçüncü erkek kardeşi de edebiyatla ilgilendi ve yaşadıkları topraklarda ortaya çıkan sorunları ele aldığı kısa hikâyeler yazdı.

Mahmûd Dervîş, yedi yaşında iken İsrail işgalî srasında köyünün saldırıyla uğraması üzerine ailesiyle birlikte Lübnan'a kaçtı, burada bir süre mültecî kampında yaşadı. Ülkelerine döndüklerinde kendi köyleri yıkıldığından Deyrûlesed köyünde yine şiginmacı olarak kaldılar. Okula burada başlayan Dervîş klasik Arap edebiyatına ait pek çok şiir ezberledi ve yazdığı ilk şiirlerinde bunları taklit etti. Eğitim sürecinde karşılaştığı olumsuzluklara olan tepkisini zaman zaman şiirleriyle ve katıldığı eylem-

Edonis, Halîl Hâvî gibi modern şairlerin etkisi görülür.

1970'te vatanından ayrıldıktan sonraki şairleri, özellikle de Beyrut'ta yazdığı şirler İsrail askerlerinin silâhları altında ezilen vatanına özlemini ve İsrail'e karşı direnişi ifade eder. *Ühibbüke ev lâ ühibbüke*, *Muğâveletü raķam 7*, *Tilke şüretühâ ve hâzâ intihâru 'âşik*, *A'râs bu dönende yayımlanan divanlarıdır*. Dervîş'in 1980'den sonraki şirlerini olgunluk şirleri olarak görmek mümkündür; bu şirler sanat açısından şairin ulaştığı en üst seviyeyi temsil eder. Zaman zaman romantizmin, bazan da gerçekçiliğin hâkim olduğu şirlerinde doğrudan siyâsi konularla varoluşçuluğu işlendiği şirler hem kulağa hem kalbe hitap eder. Mahmûd Dervîş'in divanları yanında yine İsrail'e karşı direnişi ele aldığı ondan fazla nesir kitabı mevcuttur. Günlük, makale ve hâtıra türlerine dahil edilebilecek olan bu eserlerde de şirsel bir üslûp göze çarpar. Onun eserleri yalnız Filistinliler ve Arap halkları arasında değil bütün dünyada büyük ilgi görmüş ve yirmiden fazla dile çevrilmiştir.

Eserleri. Şairin hepsi Beyrut'ta yayımlanmış olan eserleri şunlardır: Divanları: 'Aşâfir bilâ ecniha (1960), Evrâku'z-zeytûn (1964), Âşik min Filîşîn (1966), Âhi-rü'l-leyl nehâr (1967), el-'Âşâfir temût fi'l-Celîl (1970), el-A'mâlü's-şîriyye-tü'l-kâmile (1971, 1973), Ühibbüke ev lâ ühibbüke (1972), Muğâveletü raķam 7 (1973), Tilke şüretühâ ve hâzâ intihâru 'âşik (1975), A'râs (1977), Medîhu'z-żil-li'l-âli (1983), Hisâr li-medâ'ihi'l-bâhî (1984), Hiye uğniye, hiye uğniye (1986), Verdü'l-ekal (1987), Erâ mâ üridü (1990), Ehâde 'aşere kevkeben (1992), Limâzâ terekte'l-hisâne vaḥîden (1995), Serîrü'l-ġarîbe (1999), Cidâriyye (1999), Hâletü'l-hisâr (2002), Lâ ta'tezir 'ammâ fe'alte (2004), Ke-zehri'l-levz ve eb'ad (2005), Lâ üridü en yentehîye hâze'shi'r (2008). Nesirleri: Şey'ün 'ani'l-vatan (1971), Yevmiyyâtü'l-huzni'l-âdi (1973), Vedâ'an eyyühe'l-ħarb, vedâ'an

eyyühe's-selâm (1974), Zâkirâtün li'n-nisyân (1987), Fi Vaṣfi ḥâletinâ (1987), Resâ'ilü Maḥmûd Dervîş ve Semîh el-Kâsim (1989), 'Âbirûne fî kelâmin 'âbirin: Kaşide ve maḳâlât (1991), Ḥâletü Hisâr (2002), Fi Hażratî'l-ġiyâb (2006), Eserü'l-firâṣe (yevmiyyât, 2008), Yevmiyyâtü cerhi Filîşîn (Beyrut, ts. [Dâr-rû'l-avdet]), el-Kitâbe 'alâ dâv'i'l-bün-dükîyye (Beyrut, ts. [Dârû'l-avdet]).

BİBLİYOGRAFYA :

Mahmûd Dervîş, *Yevmiyyâtü'l-huzni'l-âdi*, Beirut 1981, tür.yer.; Recâ Nakkaş, *Maḥmûd Dervîş: Sha'irü'l-arzî'l-muhtelle*, Beirut 1972, tür.yer.; Mişâl Halîl Cîhâ, eş-Şî'rû'l-'Arabiyyû'l-hâdiś min Ahmed Sevkî ilâ Maḥmûd Dervîş, Beirut 1999, s. 469-492; Halîl Ahmed Halîl, *Mevsû'atü a'lâmi'l-'Arabi'l-mûbdî'in fi'l-karni'l-iş-rîn*, Beirut 2001, I, 430-436; Tuba Nur Şehîri, *Ana Hatları ile Modern Filîşîn Şiiri ve Mahmud Dervîş: Hayati, Eserleri ve Şiirindeki Temel Kavramlar* (yüksek lisans tezi, 2010), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ramazan Ali Nâmdârpûr, "es-Şâ'irü'l-mu'âşir Maḥmûd Dervîş ve'l-hâşâ'ışû'l-mû'essire fi şîrih", *Āfâku'l-hâdârati'l-İslâmîyye*, sy. 14, Tahran 2004, s. 395-404; "es-Sîretü'z-zâtiyye", www.darwifoundation.org (23.05.2015).

■ ŞÜKRAN FAZLIOĞLU

MAHMUD NÛRÎ, Tophânelî

(ö. 1080/1669)

Osmanlı hattatı.

İstanbul'un Tophane semtinde doğdu. Tophânelî ve Enderûnî nisbeleriyle tanındı. Gençlik yıllarında medrese öğrenimi yanında tekke müsikisi eğitimi de aldığı anlaşılmaktadır. Halvetiyye şeyhi Hasan Burhâneddin-i Cihangîr'ye (ö. 1074/1663) intisap ederek onun terbiyesinde mânevî eğitimin tamamladı. İyi seviyede tekke müsikisi ve icrasına vâkif olduğundan Cihangir Camii yakınında mensubu bulunduğu tekkenin zâkirbaşıtı oldu.

Mahmud Nûri bir Kadir gecesi Allah'a mânevî bir hal içinde yönelmişken Şeyh Hamdullah gibi aklâmî sitteyi, Mîr İmâdî Hasenî tarzında nesâ'lîk hattını öğrenip yazma arzusunu dile getirdiği, bu sanatta

başarılı olmak için Allah'a niyazda bulunduğu rivayet edilir. Bu dileğinin ardından Hâfiẓ İmâm Mehmed Efendi'den sülüs, nesih meşkine başıldı. Eğitiminde üstün başarı göstererek icâzet almaya hak kazandı. Ayrıca Mîr İmâdî'nin önde gelen talebelerinden, Yenikapı Mevlîhânesi'nde hücrenişin olan Dervîş Abdî-yi Mevlevî'den nesâ'lîk hattını meşketti. Bu yazida da çok başarılı oldu ve icâzet aldı. Böylece yeteneği, yazıya olan muhabbeti ve gayretille emelini gerçekleştirdi. Zamanının hattatları arasında tanındı. Aklâmî sitte, sülüs, nesâ'lîk ve celîde yazdığı eserler dikkati çekti ve haklı bir şöhret kazandı. Şöhreti saraya kadar uzanınca Enderûnî Hümâyûn'a alındı. Bundan sonra Enderûnî nisbesiyle de anıldı. Burada ne zaman çalışmaya başladığı bilinmeyen Mahmud Nûri, Hazîne-i Hümâyûn'da mevcut Şeyh Hamdullah'ın yazdığı mushafı taklit ederek bir mushaf yazdı ve padişaha takdim etti. Bu mushafın Şeyh Hamdullah'ın yazdığı mushaftan ayırt edilemeyecek kadar başarılı ve güzel yazılmasından dolayı padişah Mahmud Nûri Efendi'yi "kâtibü's-sîrr-i sultânî" hizmetiyle ödüllendirdi. Mushafın günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir. Mahmud Nûri daha sonra yazdığı eserlerine genel olarak "Semî-yi Muhammed Mahmûd Kâtibü's-sîrr-i Sultânî" veya "Semî-yi Muhammed Mahmûd" şeklinde ketebe koydu. Enderûn'dan emekliye ayrıldıktan sonra seksen yaşınu geçmiş olduğu halde 1080'de (1669) vefat etti, kabrinin yeri belli değildir.

Kaynaklarda Mahmud Nûri'nin sülüs, nesih, celî ve nesâ'lîkte zamanının en kudretli hattatı olduğu, özellikle nesâ'lîk hattının Osmanlı ülkesinde Dervîş Abdî-yi Mevlevî'den sonra onun vasıtasyyla yayıldığı kaydedilir. Fakat hat sanatında böyle üstün bir mevkî kazanmasına rağmen Mahmud Nûri'nin günümüze ancak sayılı birkaç eseri ulaşmıştır. Sülüs, nesih yazısına tek bir örnek 1040 (1631) tarihli icâze hattıyla "Mahmud Tophânelî" ketebeli bir murakka' içinde yer alan kitasıdır (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, Murakaât, nr. 9/19). Celî sülüs yazida ise günümüze ulaşmış iki eseri bilinmektedir. Bunlardan biri, Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü'nün iç tezyinatı yapılmırken IV. Murad'ın fermanı üzerine hazırladığı alt pencelerle renkli camlı tepe pencereleri dizisi arasında yer alan mavi çini üzerine beyazla celî sülüs kuşak yazısıdır. Etkili ve zengin görünüşlü bu çini kitâbede besmele ve Bakara sûresinin 255. âyetinden (Âyetü'l-kürsî) 261. âyetin sonuna kadar



Tophânelî
Mahmud Nûri'nin
sülüs kitabı
(Süleymaniye Ktp.,
Süleymaniye,
nr. 9/19)