

askeri merak eden Mansûr onun Ma'n b. Zâide olduğunu öğrenince kendisini affetti ve takdirlerini ifade etti. Bu tarihten itibaren Ma'nın ikbal günleri yeniden başladı ve halifenin yakınları arasında girdi. 142 (759) yılında Mansûr güçlü bir kabileden gelmiş olmasını da dikkate alarak Ma'nı Yemen valiliğine tayin etti (Taberî, VII, 506-508). Onun, yönetimi sırasında kabileci bir anlayışla hareket edip mensup olduğu Benî Rebîa dışındaki Yemenliler'e karşı son derece sert davranışlığı nakledmektedir. Ancak Yemen'de süküneti ve istikrarı sağlamayı başardı. Ma'nın, Hadramut'ta isyan çıkan Hâricîler'in üzerine bazı rivayetlere göre mevcudu 40.000'e ulaşan bir ordu sevkettiği, çatışmalarda 15.000 Hâricî'nin öldürüldüğü zikredilmektedir.

Ma'n b. Zâide, 151'de (768) Halife Mansûr tarafından Yemen valiliğinden alınarak sık sık karışıklıkların çıktıığı Sîstan (Sicistan) valiliğine tayin edildi. Bu arada bir müddet Azerbaycan valiliği yaptığı bildiren riva-yetler de vardır. Halife Mansûr'un mahallî hükümdarlara karşı aldığı sert tedbirlerle rağmen vergilerin düzenli biçimde tahsil edilemediği Sîstan'a giden Ma'n ilk olarak bu meseleyi ele aldı. Vergi tahsilatı için âmillerini çeşitli bölgelere gönderirken Türk Hükümdarı Rutbîl'e mektup yazarak ondan Haccâc b. Yûsuf zamanında ödemeyi taahhüt ettiği vergiyi yollamasını istedi. Ancak Rutbîl'in daha az miktarda vergi göndermesi üzerine ordusuya ülkesine karşı sefere çıktı. Rutbîl'in yaz mevsimini geçirmek için Zâbûlistan'da bulunduğu sırada ülkesini fethedip çok sayıda esir ve bol miktarda ganimet ele geçirdi. Ardından kuş mevsiminin ağır şartları doğayıyla Büst şehrine gitti. Burada iken kendisine suikast düzenleyen bir grup Zerencli Hâricî tarafından öldürdü. Onun genellikle 151 (768) yılında katledildiği bildirilmekle beraber 152'de (769) öldürüldüğü de söylenir (Ebû'l-Fidâ İbn Kesîr, XIII, 425).

Bir asker olmanın yanı sıra cömertliği ve şairleri himaye etmesiyle de tanınan Ma'n b. Zâide, Arap darbîmesellerinde cömertliğiyle anılan kişilerden biridir. Şairlerden Mervân b. Ebû Hafsa onun hakkında yazdığı methiyeler sayesinde aldığı ödüllerle büyük servet edinmiş, ölümü üzerinde de mersiyeler kaleme almıştır. Hatta Ma'n hakkındaki bir övgüsünü aşırı bulan Abbâsî halifeleri Mansûr ile Mehdî-Billâh'ın Mervân'ı bir yıl saray meclislerine kabul etmedikleri rivayet edilir. Ma'n b. Zâide'nin oğullarından Zâide b. Ma'n, Mehdî-Billâh

döneminde zindiklikla suçlananlar arasında bulunuyordu. V. (XI.) yüzyılda Yemen'de hüküm süren Suleyhîler devrinde Hadramut 455-476 (1063-1083) yıllarında Ma'n b. Zâide'nin soyundan gelen bir aile tarafından yönetilmiştir. Tarihçi, muhaddis ve hâfiç-i kütüb İbnü'l-Fuvatî de (ö. 723/1323) Ma'n b. Zâide'nin soyundandır.

BİBLİYOGRAFYA :

Halîfe b. Hayyât, *el-Târih* (Ömerî), s. 420, 425, 431; Belâzûrî, *Fütûh* (Fayda), s. 582-583, 677-678; a.mlf., *Ensâb*, IV, 138, 145-146, 235-236, 238; Ya'kûbî, *Târih*, II, 389-400, 448, 462-463; Taberî, *Târih* (Ebû'l-Fazl), VII, 373, 415, 452-453, 505-508; VIII, 40-41, 64-66, 69; Hatîb el-Bağdâdi, *Târihu Bağdâd* (nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf), Beyrut 1422/2001, XV, 316-325; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam* (Atâ), VII, 293; VIII, 30, 149-150, 160-164; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil* (nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmûrî), Beyrut 1417/1997, IV, 370, 397; V, 30, 86-87, 173, 174, 200; İbn Hallâkân, *Vefeyât*, V, 190-191, 244-254; VI, 314, 318-319; Zehebî, *Târihu'l-Îslâm: sene 141-160*, s. 6, 7, 352, 630-636; a.mlf., *A'lâmü'n-nübelâ*, VII, 97-98; Ebû'l-Fidâ İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye* (nşr. Abdullah b. Abdülmuhîsin et-Türkî), Cize 1413/1998, XIII, 245, 336-337, 423-425, 546, 615; K. V. Zettersteen, "Ma'n b. Zâide", IA, VII, 273; H. Kennedy, "Ma'n b. Zâide", ElP (Ing.), VI, 345.

 MAHMUT KELPETİN

MANGO, Andrew
(1926-2014)
Tarihçi
ve araştırmacı yazar.

14 Temmuz 1926'da İstanbul'da doğdu. Deniz ticaretiyle uğraşan Levant bir aileyeye mensuptur. XIX. yüzyılda Sakız'dan İstanbul'a gelen baba tarafından büyük dedesi Ceneviz kökenliydi ve Katolik olarak vaftiz edildiği halde İstanbul'da Ortodoksluğu benimsemiştir. Babası Alexander, İngiliz tabiiyetine geçmiş bir hukukçu, annesi Adalaide Damonov ise ebeveynlerinin ölümü üzerine 1920'de İstanbul'a gelmiş Bakü kökenli bir mülteci idi. Andrew Mango'nun kardeşlerinden Cyril, Oxford Üniversitesi'nde Bizans ve Modern Yunan



Andrew
Mango

Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde çalışan ünlü bir tarihçidir. Diğer kardeşi Anthony ise Birleşmiş Milletler'de görev yapmıştır. Kardeşleriyle birlikte Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Yunanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca'nın da konusulduğu "polyglot" bir aile ortamında büyüyen Mango, English High School for Boys'a (bugünkü Nişantaşı Anadolu Lisesi) devam etti.

Büyük buhran sonrası ailinin ekonomik durumu bozulunca Mango, Ankara'ya gi dip Britanya Büyükelçiliği'nin basın bürosunda ve Anadolu Ajansı'nda mütercim olarak çalışmaya başladı. Ankara'daki görevi sırasında Türkler'le sosyalleşme ve Türk-Osmanlı kültürünü daha yakından tanıma imkânı buldu. Hem İngiliz hem Türk bakış açısını edindi. 1947'de Londra'ya gitti. School of Oriental and African Studies'te Arapça ve Farsça üzerine uzmanlaştı. 1955'te *Studies on the Legend of Iskandar in the Classical Literature of Islamic Persia, with Special Reference to the Work of Firdawsi, Nizami and Jami* adlı teziyle doktor unvanını al di. Ancak akademisyen olarak çalışmaya devam etmedi. BBC Denizaşırı Servisi'nin Türkçe Masası'nda çalışmaya başladı. 1958'de Türkçe program organizatörü, 1972'de Güney Avrupa Dilleri Servisi'nin müdür yardımcısı, ardından müdür oldu. 1986'da emekliye ayrıldı.

Mango başarılı gazeteciliğinin yanı sıra önemli çalışmalar yaptı. 1971'de çıkardığı *Discovering Turkey* adlı seyahat kitabıının yanı sıra *Îslâm Ansiklopedisi*'ndeki 230 sayfalık "Atatürk" maddesini İngilizce'ye çevirdi. Birçok dergiye makaleler yazdı. 1994'te Türkolog Heath Lowry ile birlikte *Turkey: Challenge of a New Role* adlı bir kitap yayımladı. Bunu 1999'da yayınladığı, başyapıtı kabul edilebilecek *Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey* adlı eseri izledi. Ardından Atatürk dönemi sonrası Türkiye'deki siyasi gelişmeleri konu alan kitaplar kaleme aldı. Türkiye'de askerî darbelerin iç savaşı olduğu ve 1915 olaylarının soykırımı olmadığı şeklindeki açıklamaları tartışmalara yol açtı. İyi bir Türkçe bilgisine sahip olan Andrew Mango, Londra'daki Türk diplomatlarıyla yakın ilişki içinde ol du; evi İngiltere'ye gelen Türk entelektüel, bilim adamı ve gazetecilerin uğrak yeridi. Sürekli gelip gittiği Türkiye'de birçok üniversiteden fahri doktora aldı, aynı zamanda Devlet Üstün Hizmet madalyasına lâyık görüldü. 6 Temmuz 2014'te Londra'da öldü.

Başlıca Eserleri: *Discovering Turkey* (New York 1971); *Turkey: The Challenge of a New Role* (Westport: Praeger 1994, Heath Lowry ile birlikte) (*Türkiye'nin Yeni Rolü*, trc. Şükrü Demircan – Erhan Yükselci, Ankara 1995); *Atatürk* (London 1999) (*Atatürk*, trc. Füsun Doruker, İstanbul 1999, 2004); *The Turks Today: Turkey after Atatürk* (New York 2004); *Turkey and the War on Terror* (London-New York 2005) (*Türkiye'nin Terörle Savaşı*, trc. Orhan Azizoğlu, İstanbul 2005); *From the Sultan to Atatürk* (London 2009) (*Sultan'dan Atatürk'e Türkiye*, trc. Cem Küçük, İstanbul 2011).

BİBLİYOGRAFYA :

"Interview with Dr. Andrew Mango: Turkey's Walk from 1923 to 2023: A Critique of the Past and Recent Political Challenges", *Research Turkey*, I/6 (2012), s. 6-15 (<http://researchturkey.org/category/interview>); J. Fryer, "Andrew Mango Obituary: Writer on Turkey Who Produced a Notable Biography of Atatürk", *The Guardian*, 21 July 2014; Özdem Sanberk, "Obituary for Andrew Mango (1926-2014)", *Hürriyet Daily News*, 08 July 2014; Nevsal Baylas, "Bir Bilge Aydin: Andrew Mango", *BBC Türkçe*, 14 Temmuz 2014 (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2014/07/140714_andrew_mango.shtml); W. Hale, "Andrew Mango: 1926-2014", *MES*, LI/1 (2015), s. 171-173.



EMRAH SAFA GÜRKAN

MÂNKDÎM ŞEŞDÎV (مانکدیم ششدیو)

Ebü'l-Hüseyin Kivâmüddîn Ahmed b. Ebî Hâsim Muhammed el-Hüseyînî el-A'râbî el-Kazvînî
(ö. 425/1034)

Zeydî-Mu'tezili kelâmcısı.

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Nisbesinden anlaşıldığı üzere Kazvin bölgesinde doğmuştur. Pehlevîce'de "ayın yüzü" anlamına gelen **mâng-dîm** kelimesinin Arapçalaşmış şekli olan **Mânkdîm** (Mânekdîm, Mânkdîm) yüzünün güzelliği sebebiyle kendisi hakkında kullanılırken "altı dev şeytan" anlamındaki **Şeşdîv** isminin ona niçin verildiği bilinmemektedir. Nesebi Hz. Hüseyin üzerinden Hz. Ali'ye ulaşır. Bu sebeple tabakat kitaplarında kendisi için Hüseyînî nisbesi ve "seyyid" unvanı kullanılır. Muhtemelen nesebinin Hz. Hasan üzerinden Hz. Ali'ye ulaştığı şeklinde bir kanaatin varlığı sebebiyle tabakat yazarları Mânkdîm'in Hz. Hasan'ın soyundan gelmediğini özellikle vurgular (*İbnü'l-Murtaza*, vr. 157^a; Ahmed b. Yahyâ Hâbis es-Sâ'dî, vr. 283; Ebû'l-Hasan Abdullah b. Miftâh, I, 28). İsim zincirini doğru bir

şekilde kaydeden Muhallî'nin daha ziyade Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere verilen "şerîf" unvanını kendisi hakkında kullanması bir sehv olmalıdır. Bazı kaynaklarda Mânkdîm için geçen "îmâm" (Ebû'l-Hasan Abdullah b. Miftâh, I, 28) ve "Müstazhir-Billâh" lakapları ise (Humeyd b. Ahmed el-Mahallî, s. 292; *İbnü'l-Murtaza*, vr. 157^a; *İbn Fend*, II, 693) ona bir ara kalkıştiği imâmet iddiasından dolayı verilmiştir. Ayrıca hayatının belli bir dönemini Rey'de geçirdiğinden eserinin bazı yazmalarında onun için Râzî nisbesi de kullanılır (Kâdî Abdülcebâb, *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse*, neşredenin girişi, s. 29).

Mânkdîm, Deylem Zeydîleri'nin imamı olan Müeyyed-Billâh Ahmed b. Hüseyin'in öğrencisidir. Onun Müeyyed-Billâh'tan hangi ilimleri okuduğuna dair bilgi yoksa da hocasının kelâm ve fikih ilimlerinde yetkin olduğu göz önüne alırsa kendisinden bu iki ilme dair öğrenim gördüğü söylenebilir. Mânkdîm'in Müeyyed-Billâh'in öğrencileri arasında ayrıcalıklı bir konuma yükseldiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. Nitelik Müeyyed-Billâh 411 (1021) yılında Lencâ'da vefat ettiğinde cenaze namazını Mânkdîm kıldırmıştır. Hocasının ölümünden sonra muhtemelen ilim tahsil etmek amacıyla Rey'e gitti. Burada 415'te (1025) vefat eden Kâdî Abdülcebâb'ın cenazesine katılanlar arasında ismi zikredilen Mânkdîm 417'de (1026) Lencâ'ya döndü. Bu sırada Zeydîler tarafından Müeyyed-Billâh'tan sonra imam kabul edilen kardeşi Ebû Tâlib Nâtîk-Bilhak Yahyâ b. Hüseyin'e karşı Müstazhir-Billâh unvanı altında imâmet iddiasıyla ortaya çıktıysa da bu iddia Zeydîler tarafından kabul görmeyeince tekrar Rey'e döndü ve burada vefat etti. Bazı kaynaklarda onun Nâtîk-Bilhakk'ın ardından imâmet iddiasında bulunduğu (Ahmed b. Yahyâ Hâbis es-Sâ'dî, vr. 283), hatta ondan sonra imam kabul edildiği (*İbnü'l-Murtaza*, vr. 157^a) yönünde rivayetler varsa da ikisinin ölüm tarihleri arasında bir yıllık sürenin olması ve Mânkdîm'in hayatının son döneminde Rey'de bulunması bu rivayetleri şüpheli kılmaktadır.

Mu'tezili düşüncesi Mu'tezile'nin on birinci tabakasından kabul edilen, hem Ebû Abdullah el-Basrî'den hem de Kâdî Abdülcebâb'dan ders okuyan Müeyyed-Billâh aracılığı ile tanıyan Mânkdîm bazı modern çalışmalarla Kâdî Abdülcebâb'ın öğrencisi olarak nitelendirilse de (*Elr.*, I, 117; *The Encyclopaedia of Islam Three*, fas. 3, s. 10) kaynaklarda buna dair herhangi bir kayıt

yoktur. Nitelik Mu'tezile âlimlerinin zikredildiği Hâkim el-Cüsemî'ye ait *Şerhü 'Uyûni'l-mesâ'il* ve *İbnü'l-Murtaza*'ya ait *Tabâkâtü'l-Mu'tezile*'de kendisine yer verilmez. Ancak Kâdî Abdülcebâb'ın eserine ta'lîk yazdığı göz önünde bulundurulursa Rey'de kaldığı sırada büyük ihtimalle onun derslerine katılmış olduğu söylenebilir. Öte yandan tedris faaliyetleri hakkında da herhangi bir bilgiye rastlanmamış Mânkdîm Şeşdîv'in hiçbir öğrencisinin adı bilinmemektedir.

Kaynaklarda kelâm ilmindeki yetkinliği özellikle vurgulanan Mânkdîm, muhtemelen olgunluk dönemini siyasi mücadelelerle geçirmiştir. Bilinen tek eseri Kâdî Abdülcebâb'ın *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse*'ne yazdığı ta'lîktir. *İbn Fend*'in *Şerhü'l-Uşûl* adıyla zikrettiği eser (*Me'âşirü'l-ēbrâr*, II, 702) bazı kütüphane kayıtlarında *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* ismiyle Mânkdîm Şeşdîv'e atfedilir (*Vecîh, Meşâdirü't-türâş*, II, 243; *Rukayhî* v.dgr., II, 655). Adından da anlaşılacığı üzere eser Mu'tezile'nin beş esasını oluşturan tevhid, adalet, va'd ve va'id, el-menâzile beyne'l-menâzileteyn, emir bi'l-mâ'rûf ve nehiy anî'l-münker ilkelerinin ayrıntılı bir açıklaması ve bu ilkeler üzerrindeki tartışmalarla ilgilidir.

Mânkdîm Şeşdîv'in *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* üzerine ta'lîk yazmak suretiyle kitabın asılından farklı bir eser telif ettiği kesin olmakla birlikte, bu kitabın Abdülkerîm Osman tarafından *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* adıyla Kâdî Abdülcebâb'a izâfe edilerek neşredilen eser (Kahire 1965) olup olmadığı tartışılmıştır. Bu karışıklık eserin yazma nûshalarında her iki müellîfin de isimlerinin zikredilmesinden kaynaklanmaktadır. Yazmalardaki kayıtlar, Mânkdîm'in *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* üzerine bir ta'lîk yazmasının adı geçen eser temelinde şekillenen yeni ve özgün bir eser ortaya koymak değil, Kâdî Abdülcebâb tarafından imlâ edilen eseri bazı küçük değişikliklerle rivayet etmekten ibaret olduğu şeklinde bir algının doğmasına yol açmıştır (Kâdî Abdülcebâb, *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse*, neşredenin girişi, s. 27-28). Abdülkerîm Osman tarafından (Kahire 1965) neşredilen eserin gerçekte Kâdî Abdülcebâb'ın *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse*'si olmadığıni ilk defa söyleyen Daniel Gimaret, neşri yapılan bu eserin halen kayıp bulunan *Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* üzerine Mânkdîm Şeşdîv tarafından kaleme alınan *Ta'lîkü Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse* (*Ta'lîk 'alâ Şerhü'l-Uşûli'l-ħamse*) adlı eser olduğunu iddia etmiş ve bu iddiasını kanıtlamak amacıyla