

Kanûnî Sultan Süleyman dönemiyle XVI. yüzyılın ikinci yarısına geniş yer verilmiştir. *5. Krimtatarische Urkunden im Reichsarchiv zu Kopenhagen* (Freiburg 1976). Kopenhag Devlet Arşivi'nde bulunan Kırım Tatar belgelerinin neşri olup ayrıca üzerinde yaptığı çalışmaları içerir. 1992'de ölümünden kısa süre önce tamamladığı, günümüze kadar basılmayan son eseri "Ottoman Records on the History of the Christians in Palestine. Documents of Süleyman the Magnificent" adını taşımaktadır (Freiburg Üniversitesi Kütüphanesi ve Berlin Millî Kütüphane'de birer kopyası mevcuttur). Eserde Kudüs'teki Fransisken tarikatına ait Kanûnî Sultan Süleyman döneminden kalma belgeler ve Katolik tebaası ele alınır. Matuz için bir armağan kitabı çıkmıştır (*Festgabe an Josef Matuz: Osmanistik-Turkologie-Diplomatik* [ed. G. Winkelhane], Berlin 1992).

BİBLİYOGRAFYA :

Freiburger Bibliographisches Taschenbuch der Albert-Ludwigs-Universität (ed. K. Zimmer), Freiburg 1982, s. 174; *Kürschner's Deutscher Gelehrten-Kalender* 1987 (ed. W. Schuder), Berlin 1987, II, 2928; *Festgabe an Josef Matuz: Osmanistik, Turkologie, Diplomatik* (ed. Ch. Fragner), Berlin 1992, s. 355-364; M. Ursinus, "Josef Eugen Matuz zum Gedenken", *Freiburger Universitätsblätter*, CXX/2, Freiburg 1993, s. 7-8; Nîmetullah Hafiz, "Türkolog Prof. Dr. Josef Matuz-Hayati ve Eserleri", *Çevren*, sy. 20, Pristine 1993; M. Ivanics, "In Memoriam Matuz József (1925-1992)", *Keletkutatás*, sy. 1, Budapest 1994, s. 115-116; G. Dávid, "Josef Matuz und seine Festschrift. Im ehrenden Gedenken an den Freiburger Wissenschaftler", *Philologia Fennougrica*, sy. 2-3, Freiburg 1996-97, s. 39-51.



HEDDA REINDL-KIEL

MATVÎ, Muhammed Arûsî

(محمد العروسي المطوي)

Muhammed el-Arûsî b. Abdillâh b. el-Mebrûk el-Mûhezzebî el-Mâmî el-Matvî (1920-2005)

Tunuslu edip ve şair,
diplomat ve siyasetçi.

19 Ocak 1920 tarihinde Tunus'un güneydoğusundaki Kâbis şehri yakınlarında bulunan sahil köyü Matviye'de doğdu. Ailenin nisbet edildiği büyük dedesi Tâhir bölgede tanınmış bir velî olan Sîdi Mühezzeb'in soyundandır. Matvî'nin Mühezzebî nisbesi bununla, Mâmî nisbesi de köyünün bir semti olan Mâye ile ilgilidir. Muhammed Arûsî köyündeki mektebe gitmeye başladıysa da bir süre sonra ayrılarak Fransızca-Arapça eğitim veren resmi ilkokula devam etti (1928-1935).

Başşehir Tunus'taki Câmiu'z-Zeytûne'de orta öğreniminin ardından edebiyat alanında yüksek öğrenim gördü (1935-1946) ve âlimîye diplomasıyla mezun oldu. Medresetü'l-hukûk'tan ve Ma'hadü'l-Hâdûniyye'den İslâm araştırmaları yüksek lisans diploması aldı (1945-1947). Tunus'taki hocaları arasında Muhammed Bûşerbiyye, Muâviye et-Termîmî, Nâsîr es-Saddâm, Ahmed Muhtâr el-Vezîr, Muhammed Bû Azzûz, İbrâhim en-Neyfer anılır. Ayrıca edip ve şair Muhammed el-Arâbî el-Kebbâdî'nin özel derslerine devam etti.

Tahsili tamamladıktan sonra Câmiu'z-Zeytûne'ye hoca olarak tayin edilen Matvî lisede ve yüksek kısımda edebiyat, tarih, medeniyet tarihi, hitabet dersleri verdi (1948-1956). Talebeleri arasında Ebû'l-Kâsim Sa'dullah, Abdullah Rükeybî, Muhammed el-Mîlî, Abdülcelîl Temîmî, Cîlânî Belhâc Yahyâ, Ömer b. Sâlim, Kâsim Bûsnîne, Reşâd el-İmâm sayılabilir. Bağımsızlığın ardından Tunus'un Kahire'de açılan ilk büyûkelçiliğinde basın ve kültür ataşesi (1956-1957), Bağdat ve Cidde büyûkelçiliklerinde elçi vekili olarak görev yaptı. Nisan 1962'de Bağdat'a büyûkelçi tayin edildi. Tunus'ta Küveyt büyûkelçiliğinin açılması üzerine Küveyt'i kendi toprağı kabul eden General Abdülkerîm Kâsim yönetiminde Irak'tan sınır dışı edildi (Ağustos 1962). Tunus'a dönence Zeytûne'de Külliyyetü's-şerîa ve Usûlüddîn'de kısa bir süre genel sekreterlik yaptı. 1964'te Nâdi'l-kîssa adlı bir kulüp kurarak 2004 yılına kadar sürdürceği başkanlığını üstlendi. 1966'da bu kulübün yayın organı olup günümüzde kadar gelen üç aylık *Kışas* dergisini çıkardı ve 1999 yılına kadar yayın müdürlüğünü yaptı. Tunus radyosunda Tunus edebiyatına dair başlattığı program uzun süre devam etti. Fransız sömürge yönetimi zamanında bağımsızlık yanlısı güçlerin toplanma merkezlerinden olan Matviye köyünde milliyetçi çevrelerle ilişkili kuran Matvî, daha gençlik yıllarından itibaren faal bir üyesi olduğu Hür Anaya-sa Partisi'nden dört dönem milletvekili seçildi (1964-1979). Bu sirada partideki bazı idârî görevler yanında mecliste on yıl kadar kültür ve sosyal işler komisyonu başkanlığını üstlendi. 1979 seçiminin ardından emekliye ayrıldı. Tunus Yazarlar Birliği'nde 1971'de kuruluşundan itibaren başkan vekilliği ve daha sonra başkanlık (1981-1991), 1973'ten itibaren Arap Yazar ve Edebiyatçıları Umumi Birliği'nde genel sekreter yardımcılığı ve ardından genel sekreterlik (1990-1992) yaptı. Yüksek Eğ-



Muhammed
Arûsî
el-Matvî

tim Meclisi, Yüksek Yayın Meclisi, Asya ve Afrika Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, Beytülhikme İlmî Meclisi, Asya ve Afrika Dayanışması gibi kurumların da üyesiydi. Görevleri sırasında Kuzey Afrika ülkeleri yanında Sudan, Moritanya, Küveyt, Lübnan, Ürdün, Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya, Sovyetler Birliği, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde seyahatlerde bulundu. 24 Temmuz 2005 tarihinde Tunus'ta vefat etti, vasiyeti üzerine Matviye köyünde defnedildi. Matvî birinci dereceden Cumhuriyet nişanı ve ikinci dereceden İstiklâl nişanı, 1989'da Devlet Edebiyat ve Beşeri Bilimler Takdir ödülü, 1991'de Kültür Ödülü Büyük Kuşağı, 2003'te 7 Kasım Yaraticılık ödülü almıştır.

Lise yıllarından itibaren edebiyata ilgi duyan Matvî 1950'de Nâdi'l-kalem adıyla bir kulüp kurmuş ve başkanlığını üstlenmiş, diplomatik ve siyasal faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat araştırmalarıyla da ilgisini sürdürmüştür. 1962'de oluşturulan en-Nâdi's-sekâfi Ebû'l-Kâsim eş-Şâbbî'de önce başkan vekilliği, 1981'den itibaren başkanlık yapmış, Tunus Yazarlar Birliği başkanı iken birliğin yayın organı olan *el-Mesâr* dergisini çıkarmıştır. Özellikle Tunus'a döndükten sonra edip ve düşünen Hasan Hüsnî Abdülvehhâb'in yakınında bulunarak kendisinden faydalanmıştır. Hasan Hüsnî malzemesini topladığı ve bir kısmını yazdığı, tarih boyunca Tunus'ta yetişen müellifler ve eserlerine dair *Kitâbü'l-'Ömr*'ün tamamlanıp yayımlanması işini 1968'de vefatından bir süre önce hazırladığı vasiyetnâmesinde Matvî'ye havale etmiştir. Ve *mine'd-dâhâyâ, Halîme* ve *et-Tûtü'l-mûr* adlı üç romanında sömürge karşılığı ve bağımsızlık temalarını işlemesiyle bu yönelinin öncüsü sayılan Matvî (*Târihu'l-edebî'l-Tûnisi el-hâdiś ve'l-mu'âşir*, Tunus 1993, s. 138) aynı zamanda Tunus'ta serbest şiirin de öncüleri arasında yer alır. Onun bağımsızlık öncesi vatan sevgisi ve bağımsızlık fikrini işlediği şiirlerinde sembolizm hâkimdir, bundan dolayı nesirlerinin sadeliğine nisbetle şiirlerinin anlaşılması oldukça zordur. Edebî tenkide dair yazılarının büyük kısmı bazı eserlere

ye ve'l-vaqtanı'l-'Arabî (haz. Edîb İzzet v.dgr.), Dîmasî 2000, s. 1167; Hilâl Nâcî, "Muhammed el-'Arûsî el-Matvî (1920-)", *Mevsû'atü Beyti'l-hikme li-a'lâmî'l-'Arab fi'l-karneyni'l-tâsi'* 'âşer ve'l-'îşrîn, Bağdad 1420/2000, l, 493-495; Kâmil Selmân el-Cübûrî, *Mu'cemü's-su'arâ*, Beyrut 1424/2003, V, 135.



AHMET ÖZEL

MÂÜLAYNEYN, Muhammed Mustafa (محمد مصطفى ماء العينين)

Ebû Abdillâh Mâülâyneyn Muhammed Mustafâ b. Muhammed Fâzil
b. Muhammed el-Emin (Lâmîn, Mâmîn)
el-Hasenî el-Kalkamî es-Şînkîti
(1831-1910)

Moritanyalı Kâdirî şeyhi,
âlim, sömürge karşıtı direniş lideri.

27 Şâban 1246 (10 Şubat 1831) tarihinde Moritanya'nın güneydoğusunda Şînkît bölgесindeki Havz adlı beldede doğdu. Bölge Araplar'ından Kalâkime kabile sine mensuptur. Nesebi Fas şeriflerinden İdrîsîler hânedanının kurucusu I. İdrîs'e ular-şır. Temel eğitimini Kâdirîyye tarikatının Fâziliyye kolunun kurucusu olan babasından aldı, onun vasıtıyla tarikata intisap etti, Kur'an-ı Kerîm'i ezberledi. 1858'de hacca giderken Miknâs'ta Fas Alevî (Fîlâlî) Hükümdarı Mevlây Abdurrahman b. Hişâm ile görüşerek takdirini kazandı. Onun ardından tahta geçen oğlu Mevlây IV. Muhammed, torunu Mevlây Hasan b. Muhammed ve bunun oğulları Mevlây Abdülazîz el-Alevî ve Abdülhâfîz el-Alevî ile ilişkilerini sürdürdü, bu sultanlar tarafından kendisine temsilcileri gibi hareket et me yetkisi verildi. Zekât gelirlerini toplayıp yöneticilere götürdü, onlardan temin ettiği maddî yardım ve silâhları bölgedeki kabilelerde aktardı. Hacdan döndükten sonra daha çok Sahrâ'nın kuzeyindeki kabileler arasında dolaştı. Bu sırada İspanyollar'la Fransızlar'ın Fas ve Batı Sahrâ'ya yönelik başlattıkları işgale karşı mücadele vere-rek iç bölgelere doğru girmelerini önlême çalıdı, özellikle Dâhile, Adrâr, Tiznît ve Merakeş çevresinde uzun süre başarı sağladı. Babasının 1869'da vefatından sonra kardeşi Sa'd Bûh ile ayrı çevrelerde irşad hizmetini devam ettirdi. Hadis, tefsir, fıkıh ve siyer alanlarındaki vukufuya devrin en meşhur âlimlerinden biri ve nüfuzu bir Kâdirî şeyhi olarak adını duyurdu, halk ve yöneticiler katında büyük saygı göründü. Şînkît bölgesinin her tarafından gelen kalabalık topluluklar onun ilim ve irşad meclislerine katıldı. Bölgede kabileler arasındaki ihtilâfları giderip birleşmeleri-

ni sağlamaya, yanlış örf ve âdetlere karşı mücadele vererek şerî ölçüleri yerleşmesine çaba gösterdi, zayıf kabileleri destekleyerek zulmü önlemeye çalıştı.

Moritanya'nın kuzeyinde (bugün Fas'ın güneydoğu kesimi) ıssız bir mevkî olan Sâkiyetülhamrâ vadisine yerleşen Mâülâyneyn bölgedeki göçbe kabilelerle sömürgecilere karşı cihad hareketini sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Fas Sultanı Mevlây Abdülazîz'in desteğiyle, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yolları arasında önemli bir kavşak olan Semâre (Simâre) beldesini kurdu (1898-1904). Buradaki zâviye ve medresesinde müridleri ve talebelerini eğitti, temel kaynakların yer aldığı özel bir kütüphane kurdu. Mevlây Abdülazîz, Merakeş'te de kendisi için bir zâviye açmış ve geniş mülklər tahsis etmiştir (1896). Ahmed b. Emîn es-Şînkîti, hac yolculuğu sırasında uğradığı Semâre'de Mâülâyneyn'in eğitimiyle ilgilenip geçimlerini sağladığı ve evlendirdiği müntesiplerinin 10.000 civarında olduğunu, yörenye kafilelerle sürekli erzak taşıdığını kaydeden (*el-Vasît*, s. 366). Mâülâyneyn, Semâre merkezî olarak Sahrâ'nın kuzey bölgesi yanında Merakeş, Fas, Tiznît, Miknâs, Melîle, Selâ gibi şehirlerde de zâviyeler kurarak faaliyet alanını genişletti.

Adrar bölgesinde Fransız baskısının artması üzerine Mâülâyneyn, talebe ve müntesiplerinden kurduğu orduya silâh ve yardım sağlamak üzere Rabat'ta bulunan Mevlây Abdülazîz'in yanına giderken Merakes yakınlarında Abdülazîz'in halî edilip kardeşi Abdülhâfîz'e biat edildiğini öğrenince Merakeş'e geçerek biata katıldı (1907). Yeni sultan kendisine büyük saygı göstermekle birlikte desteklerine ihtiyaç duyduğu Fransızlar'ın tepkisini çekmemek için ondan ülkeden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Semâre'ye geri dönen Mâülâyneyn, 1909'da Agâdîr'in 95 km. güneyindeki Tiznît'e gidip Fas'ın kuzey kesiminde Vûcde ve Dârûlbeyzâ gibi şehirleri ele geçirgen Fransızlar'a karşı mücadeleye girdi. Fas şehrini Fransızlar'dan geri almak için oraya doğru yöneldiyse de düşman karşısında tutunmadı. Kendisiyle birlikte harekete katılan bazı kabileler karşılaşlıklar sıkıntılı yüzünden Fransızlar'la anlaşmaya varınca yanında kalan talebe ve müntesipleriyle birlikte Atlas dağılarını aşarak Sûs bölgesindeki Re's-sülvâdî'ye ulaştığında hastalandı. Yola devam eden-rek Tiznît'e gitti, bir süre sonra 21 Şevval 1328 (26 Ekim 1910) tarihinde vefat etti ve orada defnedildi (Mâülâyneyn b. Atîk, *er-Rîhetü'l-Mâ'ayniyye*, s. 39). Diğer kay-

naklarda vefatı için 17, 24 ve 29 Şevval gibi tarihler de kaydedilir.

Mâülâyneyn'den sonra oğlu Ahmed el-Heybe, kardeşlerinin, babasının talebe ve müridlerinin ittifâkıyla onun ilmî ve siyasî halefi olarak faaliyette bulundu. Müridlerin irşad ve eğitimiyle de Mâülâyneyn'in vefatından önce işaret ettiği üzere diğer oğlu Muhammed el-Gays en-Nî'me görevlendirildi. Mâülâyneyn'in oğulları Fas'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar sömürge güçlerine karşı tavırlarını, Fas sultanlarıyla olan iyi ilişkilerini, bölgedeki dinî ve siyasî nüfuzlarını sürekli korudular (hemen hepsi birer âlim ve edip olan çok sayıda oğulları için bk. Hamâhullah Vüld es-Sâlim, s. 244-249). Mâülâyneyn'in onde gelen halifelerinden biri Fas zâviyesini yöneten Ahmed b. Şerns es-Şînkîti el-Hâcî'dir. İbnü'l-Hayyât ez-Zükkârî, Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî, Muhammed b. İdrîs el-Kâdirî, Ahmed b. Muhammed Hîdir el-İmrânî, Abdülhâfîz b. Muhammed Tâhir el-Fâsî ve Muhammed Mehdi el-Vezânî onun tanınmış talebelerindendir.

Kâdirîyye tarikatı XVIII-XIX. yüzyıllarda Batı Sahrâ'da iki önemli şeyh tarafından temsil edilmiştir. Bunlardan biri Muhtâriyye kolunun kurucusu Sîdi Muhtâr el-Küntî, diğerî Mâülâyneyn'in babası Fâziliyye kolunun kurucusu Muhammed Fâzil'dir. Mâülâyneyn'e nisbetle Aynîyye (Maayniyye) diye anılan tarikat kolu temel esaslarda Fâziliyye'den bazı küçük farklılıklar taşırlar. Tarikatı "Hz. Peygamber'in hareket tarzını araştırp ona uymak", seriati da "emredilenleri yapmak, yasaqlananlardan sakınmak" diye tanımlayan Mâülâyneyn (Muhammed ez-Zarîf, *el-Hayâtü'l-edebiyye*, s. 108-109) babasının izinden giderek bölgedeki Ticâniyye, Şâzelîyye ve Nâsiriyye gibi tarikat şeyhlerinin aksine tarikatların hepsinin amacının insanı mânânen yüceltmek olduğunu, dolayısıyla her türlü taasuptan ve diğer tarikatlara karşı üstünlük tarafından uzak durup birleşmeleri gerektiğini söylemiş, Kâdirî evrâdi ve cehri zik-

Muhammed
Mustafa
Mâülâyneyn'in
Tiznît'teki
zâviye
ve türbesi

