

rabaya 1980, s. 177-193; Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta 1982, s. 85-90; Martin van Bruinessen, "Ahmad Khatib Sambas", *Dictionnaire biographique des savants et grandes figures du monde musulman périphérique du XIX^e siècle à nos jours* (ed. M. Gaboriau v.dgr.), Paris 1998, s. 14-15; a.mlf., "Ahmad Khatib Sambas", *The Encyclopaedia of Islam Three*, Leiden 2007, fas. 1, s. 69-71; C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century* (trc. J. H. Monahan), Leiden 2007, s. 278, 287, 296.



SÂMERRÂÎ

(السامرائي)

İbrâhîm b. Ahmed
b. Râşîd es-Sâmerrâî
(ö. 2001)

Arap dili ve edebiyatı âlimi.

Kaynaklara göre 1923, kendi ifadesine göre (Süreyyî, s. 94) 1916 yılında Irak'ın Amâre şehrinde doğdu. Dedesi Râşîd, Sâmerrâî şehrinden gelerek Amâre'ye yerleşmişti. İbrâhim es-Sâmerrâî küçük yaşıta annesini ve babasını kaybettiğinden teyzesinin yanında yetişti. İlk ve orta okulu Amâre'de okudu. Ardından Bağdat'a giderek Dârû'l-muallimîn el-ibtidâîye'ye girdi (1937). Burayı bitirince ilkokul öğretmeni oldu (1940). Daha sonra Bağdat Üniversitesi'nde bugün Külliyyetü'l-terbiye olan Dârû'l-muallimîn el-âliye'den mezun oldu (1945). En önemli hocaları Arap dilinde Mustafa Cevâd, Arap edebiyatında Muhammed Mehdi el-Basîr, İslâm tarihinde Abdülazîz ed-Dûrî ve eğitim alanında Mettâ Akrâvî idi. Arap Dili Bölümü'nü bitirince Bağdat'ta, Arapça ve İslâm tarihi dışındaki derslerde eğitim dili İngilizce olan Külliyyetü'l-Melik Faysal adlı lise seviyesindeki okula Arap dili öğretmeni olarak tayin edildi (1946).

Sâmerrâî, 1948'de doktora yapmak üzere bir grup öğrenciyle birlikte Sorbonne Üniversitesi'ne gönderildi. Burada İbrâînîce, Ârâmîce, Habeşçe, Sebe dili, Asurca, Bâbilce gibi Sâmî dilleri okudu. Jean Cantineau, Evariste Lévi-Provençal, Louis Massignon, Régis Blachère ve Charles Pélât gibi şarkiyatçılardan ders aldı. Temel doktora tezi olarak "el-Cümû'c fi'l-Kur'ân muâkârane bi-sîyeğî'l-cümû'c fi'l-lugâti's-Sâmiyye" başlıklı çalışmasını, yan tez olarak da Ziyâeddin İbnü'l-Esîr'in Arap belâgatına dair *el-Meselü's-sâ'ir*'ının tenkitli neşrine takdim etti (1956). 1956'da Bağdat'a dönenince Külliyyetü'l-âdâb ve'l-ulûm'un Arap Dili Bölümü'nde öğretim görevlisi oldu,

Süryânîce dersler verdi. 1958 askerî darbesinden sonra Kültür Bakanlığı'nda neşriyat müdürü olarak tayin edildiyse de bir müddet sonra Külliyyetü'l-âdâb'daki görevine iade edildi, 1960'ta yardımcı doçent, 1965'te de profesör unvanını aldı. Tunus, Küveyt, Beirut, Hartum, Libya, Cezayir, Kahire ve Paris üniversitelerinde dersler verdi. 1981'de emekliye ayrıldıktan sonra Amman'a gitti, Ürdün Üniversitesi'nde (1982-1987) ve San'a Üniversitesi'nde (1987-1996) çalıştı. 1996'da Amman'a dönen Sâmerrâî bilimsel faaliyetlerine burada devam etti. 25 Nisan 2001 tarihinde Amman'da vefat etti. XX. yüzyılın en büyük Arap dilcileri arasında sayılan Sâmerrâî, Arap dilinin tarihî gelişimi ve Arap gramerinin yenilenmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Irâkî, Mecmau'l-lugâti'l-Arabiyye (Mısır, Suriye ve Ürdün), Lecnetü'l-mu'cemiyyeti't-Tûniyye, el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Hindî ve el-Cem'iyyetü'l-lugaviyyetü'l-Ferensiyeye gibi Arap dili alanında faaliyet gösteren birçok kuruma üye olmuş, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmış, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir.

Eserleri. Sâmerrâî 100'den fazla kitap hazırlamış, dergilerde 295 makalesi yayımlanmıştır. Bazı eserleri şunlardır: *Telîf: Dirâsât fi'l-luğâ* (Bağdat 1961), *el-A'jâmu'l-l-Arabiyye: Dirâse luğaviyye ictimâ'iyye* (Bağdat 1964), *el-Fi'l-İzemânühâ ve ebnîyetüh* (Bağdat 1386/1966), *Min Mu'cemi 'Abdillâh b. el-Mukaffâ'* (Beyrut 1974, 1984), *Ma'a'l-meşâdir fi'l-luğâ ve'l-edeb: Naqd li-merâci'i'l-luğâ ve'l-edeb* (I-II, Bağdat 1979-1980; I-III, Amman 1983), *Mu'cemü'l-ferâ'id* (Beyrut 1984), *Ma'a'l-Mâ'arrî el-lugâvî* (Beyrut 1984), *Mine'z-zâ'i'c min Mu'cemi's-su'ara' li'l-Merzübâni* (Beyrut 1984), *Dirâsât fi'l-lugateyn es-Sûryâniyye ve'l-Arabiyye* (Beyrut 1985), *Min Esâlibi'l-Kur'ân* (2. bs., Beyrut 1987), *Mu'cemiyyât* (Beyrut 1991), *es-Seyyid Ma'hûmûd Şükri el-*



Sâmerrâî

Âlûsi ve Bülûgu'l-ereb (Beyrut 1992), *ed-Dâhil fi'l-Fârisiyye ve'l-'Arabiyye ve'l-Türkiyye* (Beyrut 1997), *Hadîşü's-sinîn: Sîre zâtiyye* (Amman 1998), *Rihle fi'l-mu'cemi't-târîhî* (Kahire 1419/1999), *Fevâtû mâ fâte min hadîsi's-sinîn (mine's-sîreti'z-zâtiyye)* (Amman 2002), *Fi'l-Emsâli'l-'Arabiyye* (Küveyt, ts., Vizâretü'l-i'lâm).

Neşir: Kutâmî, *Dîvânü'l-Kuṭâmî* (Beyrut 1960, Ahmed Matlûb ile birlikte); Radîyyuddîn es-Sâgânî, *Kitâbü Yef'ûl* (Basra 1960); Zeccâc, *Halķu'l-insân* (Bağdat 1962, 1964); Kays b. Hatîm, *Dîvânü Kays b. el-Haŷîm* (Bağdat 1962, Ahmed Matlûb ile birlikte); Batalyevsî, *Kitâbü'l-Mesâ'il ve'l-ecvibe* (Bağdat 1964); *Resâ'il fi'l-luğâ* (Bağdat 1964); *Sü'âlâtü Nâfi' b. el-Ezräk ilâ 'Abdillâh ibn 'Abbâs* (Bağdat 1968); Mecdüddin İbnü'l-Esîr, *el-Muraşşa' fi'l-âbâ' ve'l-ümmehât ve'l-benîn (ve'l-ebnâ')* ve'l-benât ve'l-ezvâ' ve'z-zevât (Bağdat 1391/1971; eser, İstanbul [1304] baskısında ve Christian Friedrich Seybold neşrine [Weimar-Leipzig 1896; Amsterdam 1981] yanlışlıkla Ziyâeddin İbnü'l-Esîr'e nisbet edilmiştir); İbn Düreyd, *es-Serc ve'l-licâm* (Bağdat 1970); Sûyûtî, *et-Ta'rif bi-âdâbî't-te'lif* (Bağdat 1969-1970); İbn Dâvûd ez-Zâhirî, *ez-Zehre* (II, Bağdat 1395/1975; I-II, Zerkâ 1406/1985, Nûrî Hammûdî el-Kaysî ile birlikte); İbn Dürûsteveh, *Kitâbü'l-Küttâb* (Küveyt 1977, Abdülhüseyin el-Fetlî ile birlikte); Halîl b. Ahmed, *Kitâbü'l-'Ayn* (I-VIII, Bağdat 1980-1985, Mehdî el-Mâhzûmî ile birlikte; Beyrut 1408/1988; Kum 1414/1993); Ebû Firâs el-Hamdânî, *Dîvânü Ebî Firâs el-Hamdânî* (Amman 1983); Fahreddin er-Râzî, *Nihâyetü'l-icâz fi dirâyeti'l-i'câz* (Amman 1985, Muhammed Berekât ile birlikte); Ebû'l-Berekât Kemâleddin el-Enbârî, *Nüzhetü'l-elîbbâ' fi tabâkâti'l-üdebâ'* (Bağdat 1959; 3. bs., Zerkâ 1985); İbn Berrî, *Fi't-Ta'rîb ve'l-Mu'arreb (Hâsiyetü İbn Berrî 'alâ Kitâbi'l-Mu'arreb li'bni'l-Cevâlikî)* (Beyrut 1985); Ebû Hâtim es-Sicistânî, *Kitâbü'n-Nâhîl* (Riyad 1985; Beyrut 1985); *Resâ'il ve nûşûş fi'l-luğâ ve'l-edeb ve't-târîh* (Beyrut 1411/1991); İbnü'l-Fârîz, *Dîvân* (Ürdün 1985); Ebû'l-Ferec İbnü'l-Cevzî, *Keşfû'n-nîkâb 'ani'l-esmâ'* ve'l-elkâb (Beyrut 1994); Zemahşerî, *el-Emkine ve'l-miyâh ve'l-cibâl* (Bağdat 1968).

Tercüme: Louis Gardet, *et-Tevfîk beyne'd-dîn ve'l-felsefe 'inde'l-Fârâbî* (Bağdat 1975); Louis Massignon, *Hîşaťü'l-Bâşra ve Bağdâd* (Beyrut 1981); Ignazio Guidi, *Muâdarât fi târîhi'l-Yemen*

ve'l-Cezîreti'l-'Arabiyye kâble'l-İslâm (Beyrut 1986) (Sâmerrâî'nin telif, tâhrik ve tercüme ettiği makale ve kitapların tam listesi için bk. Süreyhî, XI/3 [1431/2010], s. 91-132). Hüseyin Ali Ferhân el-Ukaylî, *ed-Dirâsâtü'n-nahvîyye 'inde İbrâhim es-Sâmerrâî* adıyla yüksek lisans tezi hazırlamıştır (el-Câmiyatû'l-Müstansırîyye Külliyyetü'l-âdâb, Bağdat 2004).

BİBLİYOGRAFYA :

A'lämü'l-eđebî'l-'Arabiyyî'l-mu'âşîr (haz. R. B. Campbell, Beyrut 1996, II, 693-696; Mahmûd Fehmî Hicâzî, *'ilmü'l-lugâti'l-'Arabiyye*, [baskı yeri ve tarihi yok] (Dâru Gureyyib li't-tubâ ve'n-neşr ve't-tevzî'), s. 317; Bâkr Emîn el-Verd, A'lämü'l-'Irâkî'l-hâdiş (1869-1969), Bağdad, ts. (Matbaatü ofseti'l-mînâ), I, 28-29; Ahmed el-Alâvîne, *İbrâhim es-Sâmerrâî 'allâmetü'l-'Arabiyyeti'l-kâbir ve'l-bâhişü'l-hüccce*, Dîmaşk 1422/2001, tür.yer.; Sabâh Nûrî el-Merzûk, *Mu'cemü'l-mü'ellifiñ ve'l-küttâbi'l-'Irâkîyyîn*, Bağdad 2002, I, 58-70; M. Hayr Ramazan Yûsuf, *Mu'cemü'l-mü'ellifiñ'e'l-mu'âşîrîn: Vefeyâtü 1315-1424 (1897-2003)*, Riyad 1425/2004, I, 28-29; İyâd Sâlim Sâlih es-Sâmerrâî - Sabâh Alâvî Halef es-Sâmerrâî, "İbrâhim es-Sâmerrâî ve ârâ'ühû fi'n-nahvî'l-'Arabi", *Mecelletü Câmi'ati Tikrit li'l-ülümü'l-insâniyye*, XIII/10, Tikrit 2006, s. 118-178; Sabâh Alâvî Halef es-Sâmerrâî, "et-Tecdîd ve't-teysîr 'inde İbrâhim es-Sâmerrâî", *Câmi'ati Sâmerrâî Mecelletü Sûre men ra'a*, IV/11, Sâmerrâî 2008, s. 154-172; Senâ' Tâhir M. Osman en-Neftci, "Te'emmülatü'd-duktûr İbrâhim es-Sâmerrâî fi'l-ebniye ve'l-esvât fi kitâbihî Min Vahyi'l-Kurâ'n", *Câmi'ati Mevîş Mecelletü'l-terbiye ve'l-'ilm*, XVII/30, Musul 2010, s. 130-158; Abdullâh b. Yahyâ es-Süreyhî, "ed-Duktûr İbrâhim es-Sâmerrâî 'âlimü'l-'Arabiyye ve'l-lugâti's-Sâmiyye", *el-Mesâr*, XI/3, Tunus 1431/2010, s. 91-132; Ali el-Kâsimî, "es-Sâmerrâî, İbrâhim b. Ahmed", *Mu.AU*, XII, 94-97.

 ALI BULUT

SAMSÂMÜDDEVLE (صَحْصَامُ الدُّولَةِ)

Ebû Kâlîcâr Samsâmî'u'd-devle ve Şemsü'l-mille Merzübân b. Adudi'u'd-devle Fennâ Hüsrev b. Rükni'u'd-devle Hasan el-Büveyhî (ö. 388/998)

Büveyhî hükümdarı (983-987, 989-998)

353'te (964) doğdu. Babası Adudüddele'nin ölümünden sonra ileri gelen orduları ve devlet adamları vasiyeti üzerine oğlu Ebû Kâlîcâr Merzübân'a biat ederek onu Irak Büveyhî emîri ve emîrül-ümerâ ilân ettiler (372/983). Abbâsî Halife-si Tâ'i-Lillâh, Ebû Kâlîcâr'ın hâkimiyetini onaylayarak ahîdnâme, hil'at ve sancak gönderdi, kendisine Samsâmûddevle ve Şemsü'l-mille lakaplarını verdi. Samsâmûddevle'nin Irak hükümdarlığı dönemi hâ-

nedan mensupları arasındaki savaşlar ve ayaklanmalarla geçti. Kendisi tahta çıktıktan sonra babasının vasiyeti gereği kardeşleri Ebû'l-Hüseyin Ahmed'i ve Ebû Tâhir'i Fars'a gönderdi. Ancak Samsâmûddevle'nin diğer kardeşi Şerefüddâle Şirzîl valilik yaptığı Kirman'dan hızlı bir şekilde hareket ederek onlardan önce Fars'a ulaştı ve Şiraz'ı ele geçirdi. Fars'ın tamamına hâkim oldu ve Samsâmûddevle'nin adını hutbeden çıkartarak kendi adına hutbe okutmaya başladı. O sırada Errecân'da bulunan Ebû'l-Hüseyin Ahmed oradan Ahvaz'a gitti. Ahvaz'da sultanatını ilân ederek Tâcüddâle lakabıyla kendi adına hutbe okuttu. Pek çok mal dağıtıp taraftar topladı. Basra'yı ele geçirip kardeşi Ziyâdüddâle Ebû Tâhir Firuzşâh'a iktâ etti. Bunun üzerine Samsâmûddevle ona karşı babasının hâcibi Emîr Ebû'l-Hasan Ali b. Deb'aş kumandasında büyük bir ordu sevketti. Kardeşi Ebû'l-Hüseyin de Ebû'l-Eaz Dübeys b. Affîf el-Esedî komutasında bir ordu gönderdi, iki ordu Kurkub denilen yerde karşılaştı. Samsâmûddevle'nin ordusu mağlûp oldu ve kumandanı Ebû'l-Hasan esir düştü (Rebîülevvel 373/Ağustos 983).

Hândan mensupları arasındaki savaşlar ve istikrarın bozulması bazı bölgelerin Büveyhîler'in elinden çıkması ile netice lendi. Adudüddele zamanında Diyarbekir'de gizlenen Kürtler'in Humeydiyye kabilesine mensup Bâd (Bâz) lakaplı Ebû Abdullâh (Ebû Şucâ) Hüseyin b. Dûstek (İbnü'l-Esîr onun künnesini Ebû Abdullâh olarak verir, ancak bazı Kurt dostlarının Bâz'ın Ebû Şucâ' künnesini taşıdığını ve Ebû Abdullâh Hüseyin'in Bâz'ın kardeşi olduğunu söylediklerini kaydeder, *el-Kâmil*, IX, 36), Adudüddele'nin vefatını müteakip 373'te (983) gizlendiği yerden çıkararak Meyyâfârikîn'i (Silvan), Diyarbekir'e bağlı merkezlerin büyük bir kısmını ve Nusaybin'i zaptederek Mervânîler adıyla anılacak devletin temellerini attı. Samsâmûddevle'nin Ebû Sa'd Behrâm b. Erdeşîr ve hâcib Ebû'l-Kâsim Sa'd b. Muhammed kumandasında gönderdiği orduları yenilgiye uğratın Bâd el-Kürdî, Musul'u ele geçirip Bağdat'ı tehdit eder hale geldi. Bunun üzerine Samsâmûddevle ileri gelen kumandanlarından Ziyâr b. Şehrâkevîh'i malî ve askerî açıdan iyi teçhiz edilmiş kalabalık bir orduyla Musul'a sevketti. Ziyâr, Bâd el-Kürdî'yi mağlûp ederek (Safer 374 / Temmuz 984) Musul'dan çıkarmayı başardıysa da onu diğer bölgelerden çıkaramadı. Sonuçta Samsâmûddevle onunla anlaşma yaptı,

Diyarbekir'i ve Tûr Abdîn'in batı kısmını ona bıraktı. Mücadeleler Samsâmûddevle'nin hâkimiyetini bir hayli zayıflattı. Bu çekişmeler neticesinde 375 (985-86) yılında Bağdat'ta patlak veren Deylemî Esfâr b. Kerdeveyh'in isyanı Samsâmûddevle için büyük bir tehlike teşkil etti. İleri gelen kumandanları ve bazı devlet adamlarının desteğini sağlayan Esfâr, Samsâmûddevle'yi iktidardan uzaklaştırdı Ebû Nasr b. Adudüddele'yi Şerefüddâle'nin nâibi olarak emirliğin başına geçirmek istiyordu. Samsâmûddevle, Deylemî kumandanı Pûlâd b. Menâzir ve Türk muhafiz birliği sayesinde Esfâr'ın isyanını bastırmayı başardı. Esfâr, Ahvaz'a giderek Ebû'l-Hüseyin Ahmed'in hizmetine girdi.

Irak Büveyhî hükümdarlığı döneminde Samsâmûddevle'nin devletini tehdit eden unsurlardan biri de Karmatî tehlîkesiydi. Nitekim 373 (983) yılında Bağdat yakınlarına kadar gelen Karmatîler'i anacak vergi ödeyerek geri çevirebildi. Fakat Rebîülevvel 375 (Ağustos 985) tarihinde Hecer Karmatîlerinden İshak ve Ca'fer, Kûfe'yi işgal edip burada hutbeyi Şerefüddâle adına okutmaya başladılar. Karmatî liderleri ayrıca Bağdat'taki nâibleri Ebû Bekir b. Şâhavîh'in serbest bırakılmasını ve Irak beldelerinden vergi toplamaya izin verilmesini talep ediyordu. Bunun üzerine Samsâmûddevle Deylemîler, Türkler ve Araplar'dan oluşturduğu kalabalık orduyu hâcib Ebû'l-Fazl Muzaffer b. Mahmûd kumandasında onların üzerine gönderdi. Bağdat ile Kûfe arasındaki Câmiyân adlı yerde meydana gelen savaşta Karmatîler mağlûp oldu. Karmatîler'in Kûfe'den sevkettikleri ikinci ordu ise hâcib Beckem tarafından yine aynı yerde ağır bir hezimete uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Karmatîler Kûfe'yi terkettiler.

Samsâmûddevle Uman'da otorite tesis etmeye muvaffak olduysa da bu çok kişi sordu, kardeşi Şerefüddâle, Uman'a ordu sevkederek bölgeyi yeniden kendi kontrolü altına aldı (374/984-85). Şerefüddâle daha sonra hâkimiyeti altındaki toprakları genişleteker 375'te (985-86) Ahvaz'ın bütün merkezlerini ele geçirdi. Ardından Basra'ya yürüyüp orayı da zapattı. Irak'ta birçok şehir ve kasabanın vali ve yöneticileri, ileri gelen Deylemî ve Türk kumandanları Şerefüddâle'nin huzuruna gelerek ona itaat arzettiler. Ardından Samsâmûddevle barış şartlarını görüşmek için elçilerini gönderdi. Barış teklifine ilk başta olumlu yaklaşan Şerefüddâle daha sonra anlaşmactan vazgeçti ve Bağdat'a yürümek için hazırlıklara