

Stein, Leipzig 1986) neşredilmiştir. Seyahatnâmenin Stefanos Yerasimos'un bahsettiği (*DBIstA*, VI, 480) 1582 (2. bs. ve 1586) tarihli Latince özeti Schweigger'in değil Tübingen'de hocası olan Martin Crusius'un elinden çıkmadır ve eski öğrencisinin sağ salim memleketine dönüşünü kutlamak üzere bu özeti Latince ve Grekçe kaleme alınmıştır. Heidi Stein'in hazırladığı nûsha Selma Türkis Noyan tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir (*Sultanlar Kentine Yolculuk, 1577-1581*, İstanbul 2004).

Schweigger'in 1576-1608 yıllarında tuttuğu, seyahatlerinde yanına aldığı, Almanca, Latince, Grekçe, Osmanlıca, Arapça, Ermenice, Gürcüce vb. kayıtları ile resimler (meselâ Rum Patriği III. Metrofanes, Joachim von Sinzendorff, Melchior Lorichs, Schweigger'in portreleri) ve ebru kâğıtları içeren "Album Amicorum" (hâtıra defteri), bir süre Viyana'daki Avusturya Millî Küttüphanesi'nde kaldıkten sonra eski sahibinin vârislerine geri verilmiş, 2006'da Christies'te müzayedeye çıkarılarak satılmıştır. Şimdiki sahibinin kim olduğu bilinmemektedir.

BİBLİYOGRAFYA :

W. Heyd, "Schweigger, Salomon", *Allgemeine Deutsche Biographie*, Leipzig 1891 → Berlin 1971, XXIII, 339-340; G. E. Zachariades, *Tübingen und Konstantinopel im 16. Jahrhundert*, Tübingen 1941, tür.yer.; V. Vinay, "Die italienischen Übersetzungen von Luthers Kleinem Katechismus", *Vierhundertfünfzig Jahre lutherische Reformation 1517-1967: Festschrift für Franz Lau zum 60. Geburtstag*, Göttingen 1967, s. 387-388; S. Yerasimos, *Les voyageurs dans l'Empire Ottoman (XIV^e-XVI^e siècles)*, Ankara 1991, s. 317-318; a.mlf., "Schweigger, Salomon", *DBIst.A*, VI, 480; H. Bobzin, *Der Koran im Zeitalter der Reformation: Studien zur Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde in Europa*, Stuttgart 1995, s. 268-272; a.mlf., "Latin Translations of the Koran: A Short Overview", *Isl.*, LXIX/2 (1993), s. 197-198 (Türkçe si: "Kuran'ın Latince Tercümleri: Kısa Bir Genel Bakış", [trc. Yusuf Öztele], *Ülümüyyat Fakültesi Dergisi*, XVIII/1, Bursa 2009, s. 613-614); W. Neuber, "Türkisches Zeremoniell. Alterität und Vertrautheit der osmanischen Herrschaftsdemonstration am Beispiel von Salomon Schweiggers Reyßbeschreibung (1608)", *Zeremoniell in der Krise: Störung und Nostalgie* (haz. B. Jahn v.dgr.), Marburg 1998, s. 78-88; a.mlf., "Grade der Fremdheit: Alteritätskonstruktion und experientia-Argumentation in deutschen Turcica der Renaissance", *Europa und die Türken in der Renaissance* (haz. B. Guthmüller - W. Kühlmann), Tübingen 2000, s. 262-264; R. Schlechtweg-Jahn, "Diskursive Grenzen, hybride Identitäten: Salomon Schweiggers Reise ins Osmanische Reich", *Begegnung und Verhandlung: Möglichkeiten eines Kulturwandels durch Reise* (haz. C. Berkemeier v.dgr.), Münster 2004, s. 119-132; P. Burschel, "Space, Time and the Confession of Ritual: A Lutheran Pastor in the

Ottoman Empire", *New Trends in Ottoman Studies: Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 27 June - 1 July 2012* (ed. M. Sarayannis v.dgr.), Rethymno 2014, s. 455-468; Nejat Göyünc, "Salomon Schweigger ve Seyahat-nâmesi", *TD*, XIII/17-18 (1963), s. 118-140; L. Santini, "A proposito di una traduzione italiana del Piccolo Catechismo di M. Lutero", *Nuova Rivista Storica*, XLIX/5-6 (1965), s. 627-635; Ruhi Ayangil, "Western Notation in Turkish Music", *JRAS*, series 3, XVIII/4 (2008), s. 412; B. Ebnet, "Salomo(n) Schweigger (Schweicker, Schweigker, Schweucker, Sweicker)", *Neue Deutsche Biographie*, XXIV, Berlin 2010, s. 45-46; Gürbeyaz Kula, "Vom Wissen um die Leserschaft: Zur Bedeutung der Apodemik für die Reisebeschreibungen von Salomon Schweigger und Johann Wild am Beispiel des türkischen Bades (Hamam)", *Zeitschrift für Germanistik*, XXIV/1 (2014), s. 10-24.

 HEDDA REINDL-KIEL

SEBİLCİ HÜSEYİN

(1894-1975)

Mevlidhan, mersiyan, dînî eserler bestekâri.

İstanbul Fatih semtindeki Sultanselîm mahallesinde (bazi kayıtlarda Şehremîni) doğdu. Babası İhsan Bey, annesi Âmine Hanım'dır. Annesinin saray mevlidhanalarından olduğu söylenir. Okurlar soyadını almışsa da bunu hiç kullanmamış, Sebilci kelimesi onun isminde bir sembol olarak kalmıştır. Küçük yaşıda Kasımpaşa'daki Hüsameddin Efendi Dergâhı postnisi amcası Muhammed İzzet Dede'nin delâletiyle Uşşâkîye tarikatına intisap etti. Sekiz-on yaşlarından itibaren muharrem ayında babası ve kardeşi Mazhar ile birlikte sırtlarında meşinden bir elbise, omuzlarında kirba, ellerinde tombak kâselerle sokak sokak dolaşıp mersiye ve ilâhiler okuyarak su dağıtılarından Sebilci Hüseyin olarak tanındı.

1913'te Balkan Harbi'nde askere alınmasının ardından I. Dünya Savaşı'nda hükümetin emriyle Velem Çelebi'nin (İzbudak) kumandanlığında, gönüllü Mevlevî dervişlerinden oluşan Mucâhidîn-i Mevle-



Sebilci
Hüseyin

viye alaylarının mutriban grubunda önce Halep, sonra da Şam cephesinde mars müallimliğiyle görevlendirildi. Beş yıllık askerliğinin ardından tekkeler kapanınca kadar (1925) zâkirlik görevine devam etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bir süre başta Kemâni Memduh olmak üzere birçok ünlü sanatkârla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fasıl topluluklarında gazelhanlık ve hânendilik yaptı, özel ve resmî kurumlarda müsiki dersleri verdi. Bilhassa 1950'li yıllarda sonra mersiyanlık kültürünün yavaş yavaş unutulmaya yüz tutması üzerine katıldığı mevlid merasimlerindeki icralarıyla daha çok mevlidhan olarak anılmaya başlandı. 1967 yılından vefatına kadar her yıl Konya'ya giderek orada mevlid merasimlerine iştirak etmeyi âdet haline getirdiği söylenir. Hüseyin Sebilci, 28 Ağustos 1975'te Üsküdar'daki evinin kapısının önünde ansızın vefat etti. İki gün sonra Üsküdar'daki Yeni Vâlide Sultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Karacaahmet Mescidi'nin bulunduğu adada defnedildi. Cenazesi, Sahaflar Şeyhi olarak tanınan Muzaffer Ozak'ın bizzat yaptığı tasavvûf gelenekle kaldırıldı. Mezar taşıındaki 30 Ağustos'ta vefat ettiğine dair kayıt, doğru değildir.

Dînî müsikide mersiye formunun son temsilcilerinden kabul edilen Hüseyin Sebilci, düzenli bir müsiki öğrenimi görmemesine rağmen aldığı orta seviyedeki derslerle kendini yetiştirdi. Bahariye Melevîhânesi kudümzenbaşı Şevki Dede, amcası Muhammed İzzet Dede ve Kasımpaşalı ünlü zâkirbaşı şeyh Mehmed Celâleddin Efendi'den dînî müsiki; Selânikli Ahmed Efendi ve Üdî Abdi Bey'den klasik müsiki meşketti. Gençlik yıllarında başta Tophane'deki Kâdirîhâne, Kasımpaşa'daki Ali Aynî Baba Tekkesi, Karagümrük'teki Nûreddin Cerrâhî Tekkesi olmak üzere pek çok tekke zâkirlik yaptı. Ayrıca Hâfiż Şaşı Osman, Süleyman Karabacak ve Deli Hüseyin Efendi gibi dönemin meşhur mevlidhanlarıyla okuduğu mevlidlerle bu sahada şöhreti yayıldı. Nâzik ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Sebilci Hüseyin'in nota bilmemesine rağmen sahip olduğu kuvvetli usul bilgisi, eserleri okurken ona derin bir hâkimiyet sağlamıştır. Fazla iddiyalı bir sese sahip olmasa da kendine özgü girtlak nağmeleri ve makam geçipleriyle âdeten yeni bir tavır ortaya koymuş. Özellikle tekkelerdeki zikir esnasında tatbik edilen "perde kaldırma tavrı"nı çok iyi uyguladığı söylenir.

Kaside okurken tekrarlarda bir önceki güfteyi aynen okumayıp kendisinden bazı ilâveler yapması icracılığının önemli özelliklerindendir. Sebilci Hüseyin'in bestelediği ilâhi, tevhîh ve nefesler onun bestekârlık sahasındaki başarılarının açık bir göstergesidir. Lirik ve parlak bir üslûplla bestelediği eserlerindeki usul ve güfte uyuşması bîlhassa melodik yapının oluşumundaki en büyük etken olmuştur. Ahmet Gül, yaptığı çalışmada onun bestelemiş olduğu dînî eserlerden kırk iki tanesinin notasını güftesiyle birlikte tesbit etmiştir. Bir na't-i şerif kaleme almış, bazı filmlerde de gazeller okumuştur. Onun ilk Türk hava şehitleri için okuduğu, "Ağla annem, ağlamanın yeridir / Tayyareden düşen oğul Fethî'dir" misraıyla biten "Ha va Şehitleri Mersiyesi" plak haline gelmiş önemli bir kayittir. Ayrıca özel toplantılar da kaydedilmiş pek çok ses bandı günümüzde müsiki çevrelerindeki özel arşivlerde yer almaktadır.

BİBLİYOGRAFYA :

H. Rahmi Şenses, *Bugünün Meşhur Huffaz-ı Kiramı ve Mevlîthanları*, İstanbul 1965, s. 60-62; Ahmet Gül, *Hüseyin Sebilci'nin Hayatı ve Dînî Besteleri* (yüksek lisans tezi, 1999), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ramazan Alparslan, *İstanbul Ehl-i Kur'an ve Mevlîthanları*, İstanbul 2014, s. 45-46; "Bestekâr ve Mevlîdan Sebilci Hüseyin (1894-1975)", *Yeşilay Dergisi*, sy. 504, İstanbul 1975, s. 25.



Nuri ÖZCAN

Alâeddin
Seccâdi

başyazarlığını üstlendiği ilk Kürtçe edebiyat dergisi olan aylık *Gelâvêj*'i çıkarmaya başladı. 1941'den kapandığı 1949 yılına kadar (105 sayı) derginin yazı işleri müdürüğini de yaptı. 30 Mart 1948'de Arapça ve Kürtçe haftalık *Nizâr* adlı siyasi bir dergi yayımlamaya başladıysa da 15 Şubat 1949'da hükümet tarafından yayını 22. sayidan sonra durduruldu. Bu dergide kendi adıyla ve takma isimlerle yazalar yazdı. Kürt ve Arap halklarının kardeşlik ve birliğini, ortak din, tarih ve vatan değerlerini vurguladı. Seccâdi, Kral II. Fâsîl'in öldürülüp cumhuriyetin ilân edildiği 14 Temmuz 1958 askerî darbesine kadar imamlık ve irşad vazifesine devam etti. Bu tarihte Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Kürt dili ve edebiyatı hocalığına getirildi. 1970'te el-Mecmâ'u'l-îlmiyyû'l-Kürdî'nin kurucuları arasında yer aldı. 1974'te Güney Kurdistan bölgelerindeki vakıflara genel sekreter tayin edildi ve 1977'de yaş haddinden emekli olunca ya kadar bu görevini sürdürdü. 13 Aralık 1984 tarihinde Bağdat'ta vefat etti ve Abdülkâdir-i Geylânî Kabristanı'na defnedildi. Takvâ sahibi bir insan olan Seccâdi, Molla Abdülkerîm Müderris, Mehmed Erni Zekî Bey, Şeyh Muhammed Hâl, Molla Cemîl Rûzbeyânî, Hejâr gibi halkın tarih, edebiyat ve kültürune hizmet etmeye çalıştı, bu amaçla eserler telîf etti. Süleymaniye'de Zeyn ve Rûzî Nevî, Bağdat'ta *Mecelletü'l-Mecmâ'i'l-Kürdî* dergileri, Tahran'da *İttîlâ'ât* gazetesi ve *İttîlâ'ât-ı Heftegî* dergisi gibi yayın organlarında çok sayıda yazıları yayımlandı.

Eserleri. 1. *Muhammed Emîn Zekî* (Bağdat 1948), *Târihu'l-Kurd ve Kürdistân ile Meşâhîru'l-Kurd ve Kürdistân* adlı eserlerin müellifi Muhammed Emin Zekî'nin vefat yılında telîf ettiği biyografi dir. 2. *Bihîst u Yâdgâr* (Bağdat 1950). 3. *Gûlâleyê Merîvân* (Merîvân gülü; Bağdat 1951, Merîvân, İran Kürtistanı'nda bir şehrdir). 4. *Yâdi Pîremerd* (Bağdat 1951). Kürt şair ve yazarlarından Pîremerd'in ölümü münasebetiyle düzenlenen toplantı

tâda ünlü yazarlar ve şairler tarafından yapılan konuşmaları ve okunan şiirleri derlemiştir. 5. *Méjâyé Edebé Kûrdî* (Bağdat 1952, 1971; Serdeş 1361 hş.; Senendec 1389 hş., 1391 hş.). Kürt edebiyatı tarihine dair ilk önemli eser olup bu alanda araştırma yapanlar için temel kaynak niteliğindedir; yazar mukaddimeden sonra Kürtler'in kökeni, Kürdistan tarihi, sosyal hayat, nüfus dağılımı gibi konulardan sonra Kürt edebiyatı tarihi, edebî türleri ve başlangıçtan kendi zamanına kadar yirmi dört edip ve şair hakkında bilgi vermektedir, 212'sinin adını zikretmekte, Kürt edebiyatıyla diğer edebiyatlar arasında karşılaşmalar yapmaktadır. 6. *Helbijârden* (Seçmeler, Bağdat 1953). 7. *Nâvîyê Kûrdî* (Kürtçe isimler, Bağdat 1953). 8. *Geşîk le-Kurdûstânâ* (Kurdistan'da seyahat, Bağdat 1956). Bu seyahatname Irak Kürtistanı'ndaki yerleşim merkezlerinin tarihini, sosyal, siyasal ve kültürel durumunu içermesi bakımından önemlidir. 9. *Riştayê Mirvârî* ('Ikđü'l-lü'lü', Kürt Mirası, I-VIII, Bağdat 1957-1983; Tebriz 1373 hş.; I-IV, Sakız 1374 hş.; Süleymaniye 2004, 1 ciltte 4 cilt). Kürt folkloruna dair önemli bir çalışma olup Irak Kürtistanı'nda halk arasında yaygın hikâye, masal, destan ve atasözlerini ihtiva eder. 10. *Şorişgânîyê Kûrd u Kûrd u Komârîyê 'Irâk* (Kürt devrimleri, Kürtler ve Irak Cumhuriyeti;

Alâeddin Seccâdi'nin çıkarttığı *Gelâvêj* adlı derginin kapağı

SECCÂDÎ, Alâeddin
(علاء الدين سجادي)
(1907-1984)

Iraklı edip,
yazar ve tarihçi.

Süleymaniye ilinde Şehribâzâr kazasına bağlı Berzence'nin Bârâv köyünde tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bazı kaynaklarda Doğu (İran) Kürdistan'daki Sine'de (Senendec) doğduğu kaydedilir (Abdüllerîm Müderris, s. 547; Bâbâ Merdûh Rûhânî, II, 516). Babasının adı Necmeddin, dedesinin adı İsmâüddîn'dir. İlk dinî bilgileri köyünde aldı, 1927'de Süleymaniye'ye giderek Şeyh Celâl ve Molla Reşîl medreselerinde tahsilini tamamladı. 1938'de Baba Ali et-Tekyevî'den icâzet aldı. Daha sonra gittiği Bağdat'ta Meydan mahallesindeki Naîme Hatun Mescidi'nde imamlık görevine tayin edildi. Bu sırada Emced ez-Zehâvî ve Muhammed el-Kızılçî'nin yanında din ilimleri tahsilini sürdürdü. 1939'da yazı işleri müdürüne İbrâhim Ahmed'in yaptığı, kendisinin