

Almanyası'nda yahudiler üzerindeki baskınlarin her gün artması üzerine Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in Başbakan Refik Saydam'a yaptığı teklif sonucu ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmesi kabul edildi. Onun Türkiye'ye gelmesinde Feridun Nafiz Uzluk ve Mesut Koman gibi Türk dostlarının da yardımı oldu. 19 Haziran 1941'de hanımı ve iki kızıyla birlikte Almanya'yi terkederek Romanya üzerinden İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde derslere girmeye başladı. Aynı zamanda *İslâm Ansiklopedisi*'nin telif ve redaksiyon çalışmalarına katıldı. Süssheim yalnız tarihle değil aynı zamanda Türk halk edebiyatı, Türk dili ve Türk müziğiyle de yakından ilgilendi. "Bilgiye hizmet para ile değildir, fahrıdır" diyen Süssheim yakalandığı kanserden kurtulamayarak 13 Ocak 1947'de İstanbul Alman Hastanesi'nde öldü. Naası Ortaköy Müsevî Mezarlığı'na defnedildi.

Eserleri. 1. *Preussische Annexionsbestrebungen in Franken, 1791-1797: Ein Beitrag zur Biographie Hardenbergs* (Berlin 1902). Süssheim'in doktora tezi olup yeniden gözden geçirilerek *Preussens Politik in Ansbach-Bayreuth 1791-1806* adıyla tekrar yayımlanmıştır (Berlin 1902). 2. Muhammed b. Muhammed ibnü'n-Nizâm el-Hüseyinî el-Yezdî, *el-'Urâza fi'l-hikâyeti's-Selcûkîyye* (nşr. Karl Süssheim, Kahire 1326/1908). Oldukça ağır bir Farsça ile kaleme alınan eserin Osmanlıca giriş ve notlarla birlikte neşri olup *Das Geschenk aus der Saldschukengeschichte* adıyla Almanca yeniden neşredilmiştir (Leiden 1909). 3. *Prolegomena zu einer Ausgabe der im Britischen Museum zu London verwahrten "Chronik des Seldschuqischen Reiches": Eine litterarhistorische Studie* (Leipzig 1911). Süssheim'in Münih Üniversitesi'ne doçentlik tezi olarak sunduğu çalışmada yegâne nüshası British Museum'da bulunan *Ahbârû'd-devleti's-Selcûkîyye* adlı eser tâhakkük edilerek müellifi, kaynakları ve Selçuklu tarihi açısından değerlendirilmiştir. 4. *Eski Viyana Tıp Talimi ve Onun Adli Sultan Mahmud Zamanında İstanbul'a Yayılması* (İstanbul 1937). 5. *Tagebücher. Müelliñin 30 Ağustos 1908 – 3 Temmuz 1940 tarihleri arasında Türkçe (1908-1924) ve Arapça (1936-1940) olarak tutulan günlüklerine ait notlardır* (Staatsbibliothek zu Berlin, Hs. or. 1135). On iki defterden oluşan ve belli bir başlığı bulmamakla birlikte kütüphane kataloglarına bu şekilde kaydedilen günlükler yazarın Osmanlı Devleti'nin son dönemleri ve Nazi

Almanyası'yla ilgili hâitura, düşünce ve gözlemlerini içermektedir. Barbara Flemming ve Jan Schmidt tarafından özetlenerek İngilizce'ye tercüme edilmiştir (*The Diary of Karl Süssheim [1878-1947]: Orientalist Between Munich and Istanbul*, Stuttgart 2002).

Süssheim'in, bunların dışında *The Encyclopaedia of Islam* ve *İslâm Ansiklopedisi* ile çeşitli dergilerde biyografi, tarih ve kültür ile ilgili maddeleri ve makaleleri yayımlanmıştır (yayımlarının bir listesi için bk. Schmidt – Flemming, s. 309-314). Araştırmacının başta Abdullah Cevdet olmak üzere dostlarıyla yazışmalarını ihtiva eden evraki vefatından sonra hanımı Karolina (Ina) tarafından Berlin Staatsbibliothek'e satılmıştır. Süssheim'in 1933-1942 yıllarında İttihat ve Terakkî Cemiyeti'nin kurucularından İbrahim Temâ'ya gönderdiği yetmişin üzerindeki Türkçe mektup da bugün Arnavutluk Devlet Arşivi'nde muhafaza edilmektedir. Yüksel Özgen ve Mustafa Balci tarafından yayına hazırlanan bu mektuplar Türk Tarih Kurumu'nda baskın aşamasındadır.

BİBLİYOGRAFYA :

Karl Süssheim, *Prolegomena zu einer Ausgabe der im Britischen Museum zu London verwahrten "Chronik des Seldschuqischen Reiches": Eine Litterarhistorische Studie*, Leipzig 1911; J. Schmidt, "Karl Süssheim, die militärische Postüberwachung und das Schicksal der Türken in Deutschland während des I. Weltkriegs", XXIII. Deutscher Orientalistentag, vom 16. bis 20. September 1985 in Würzburg: Ausgewählte Vorträge (ed. E. von Schuler), Stuttgart 1989, s. 234-244; a.mlf., "The Importance of the Süssheim Papers for Modern Turkish History", Proceedings of the 2nd International Meeting on Modern Ottoman Studies and the Turkish Republic (ed. E. van Donzel), Leiden 1989, s. 107-118; a.mlf. – B. Flemming, *The Diary of Karl Süssheim (1878-1947): Orientalist between Munich and Istanbul*, Stuttgart 2002, tür.yer.; B. Flemming, "Zum 100. Geburtstag 21. Juni 1878/1978: Karl Süssheim", Isl., LVI/1 (1979), s. 1-8; W. Behn, *Concise Biographical Companion to Index Islamicus: An International Who's Who in Islamic Studies from its Beginnings Down to the Twentieth Century: Bio-bibliographical Supplement to Index Islamicus, 1665-1980*, Leiden 2004, III, 473; M. F. Nafiz, "Türk Tebabet Tarihi ile Uğraşan Müsteşrikler: Prof. Dr. Phil. Karl Süssheim", *Türk Tip Tarihi Arkivi*, I/4, İstanbul 1935, s. 160-163; M. Şükrü Hanioğlu, "Karl Süssheim-Ibrahim Temâ Mektuplaşması ve Jön Türk Hareketi", *Dünüm ve Bugündüyle Toplum ve Ekonomi*, sy. 2, İstanbul 1991, s. 137-163; Klaus Kreiser, "Karl Süssheim (1878-1947)", TSAB, XXV/1 (2001), s. 61-66; Zeki Arıkan, "Münih-İstanbul Arasında Bir Doğubilimci: Karl Süssheim", *Toplumsal Tarih*, sy. 195, İstanbul 2010, s. 94-95; Yüksel Özgen – Mustafa Balci, "Sıradışı Bir Şarkiyatçı: Prof. Dr. Karl Süssheim (1878-1947)", TY, XXX/275 (2010), s. 77-81.



OSMAN GAZI ÖZGÜDENLİ

SÜVEYDÎ, Abdullah b. Hüseyin

(عبدالله بن حسين السويدي)

Ebû'l-Berekât Cemâlüddîn Abdullâh
b. Hüseyin
b. Mer'i es-Süveydî el-Bağdâdî
(ö. 1174/1761)

Bağdatlı Sünni âlim ve şair.

1104 (1693) yılında Bağdat'ta doğdu. Süveydî nisbesiyle bilinen ilk Iraklı âlimdir. Soyu otuzuncu kuşakta Abbâsî Halifesî Ebû Ca'fer el-Mansûr Abdullâh b. Muhammed el-Abbâsî'ye ulaştığından Abbâsî nisbesiyle de anılır. Altı yaşında iken babası Şeyh Hüseyin vefat edince amcası Ahmed b. Süveydî es-Sûfî'nin hırnameyesinde yetişti, daha sonra da ona nisbetle anıldı. Amcasının ve diğer bazı hocaların yanında başladığı ilk öğrenimini Bağdat ve Musul'da dinî ve akîl ilimlere dair ders alarak tamamladı. Hocaları arasında Hüseyin b. Nûh el-Hanîeffî, Sultân b. Nâsîr el-Hâbûrî el-Cübûrî, Yâsin Efendi, Muhammed b. Abdurrahman er-Rahbî, Fethullah İbnü's-Sabbâg el-Mevsîlî, Nazmîzâde Hüseyin Efendi gibi âlimler yer alır. Süveydî o dönemde Bağdat valisi olan Ahmed Paşa ile yakın dostluk kurdu. 1732 yılında meydana gelen Osmanlı-İran savaşında Osmanlı ordusunu coşturan kasideler yazdı. 1157'de (1744) hac ibadetini yerine getirdi. Bu yolculuk sırasında Musul, Halep ve Şam'da ders verdi; Medine'de Ravza-i Mutahharâ'da Küttüb-i Sitte'yi okuttu, derslerine yörenin âlimleri de katlıyordu. Kendisi de birçok âlimden faydalandı. Bunlardan Abdülgeçen en-Nablusî, Ali er-Rûmî, Muhammed b. Akile el-Mekkî, İbnü't-Tayyib eş-Şarkî, Abdülkerîm b. Ahmed eş-Serâbâtî, Muhammed b. İbrâhim et-Trablusî, Muhammed b. Hüseyin ez-Zemmâr, İsmâîl el-Aclûnî, Ali b. Mustafa ed-Debbâg, Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî gibi isimler anılabilir. Bağdat'ta İmâm-ı Âzam, Mercâniyye ve Abdülkâdir-i Geylânî medreselerinde müderrislik yaptı. Bu arada Esad, Muhammed Saîd, Abdurrahman, İbrâhim ve Ahmed adlı oğullarını da yetiştirdi. İcâzet aldığı hocalardan önemli bir kısmına da kendisi icâzet verdi. 1156'da (1743) Necîf'te Nâdir Şâh'ın huzurunda Osmanlılar'ı ve Ehl-i sünnet'i temsilen Şîâ âlimleriyle yaptığı münazarada ortaya koyduğu delillerle Nâdir Şâh'ı etkiledi, onun Şîâ mezhebinden ayrılmış Ehl-i sünnet mezhebine girmesinde katkısı oldu. Ünү birçok ülkede yayıldı. 13 Şevval 1174'te (18 Mayıs 1761) Bağdat'ta vefat etti, meşhur sûfî Ma'rûf-i Kerîhîn kabri yanında defnedildi.



Eserleri. 1. *el-Hucecü'l-ķat'ıyye li'tti-fāķı'l-firāķı'l-İslāmiyye*. Ehl-i sünnet ile Şia arasındaki ihtilâfları halletmek ve yapılacak araştırmalarдан sonra ortaya çıkacak gerçege uymak amacıyla Nâdir Şah'in Mâverâünnehir ve İran'dan bir araya getirdiği Sünni-Şîî âlimleri arasında vu ku bulan tartışmayı ve bunların karşısında müellifin sunduğu delilleri içerir (Kahire 1323). Gevrekzâde Hasan Efendi ve Zekî el-Kürdî tarafından *Şiîlik-Sünnilik Üzerine Osmanlı ve İran Bilginleri Arasında Mübâhase*, ayrıca Vekâyi'nâme adıyla Osmanlı Türkçesi'ne çevrilmiş (Kahire 1323, 1326), daha sonra da Mustafa Çağrıcı'nın tercümesiyle *Nesil Dergisi*'nde neşredilmiştir (İstanbul 1979, sy. 10, s. 33-48). Bekir Topaloğlu bu tercümeyi, *Kelâm İlmi-Giriş* adlı kitabının ekleri arasında "Sünni-Şîî İttifakına Doğru" başlığıyla tekrar yayımlamıştır (Ankara 2014, s. 318-346). 2. *Enfa'u'l-vesâ'il fî şerhî'd-Delâ'il*. Muhammed b. Süleyman el-Cezûlîye ait *Delâ'ilü'l-hayrât*'ın şerhidir. 3. *İtħāfū'l-habib 'alâ Muġnî'l-lebîb*. İbn Hisâm en-Nahvî'nin *Muġnî'l-lebîb*'i için yazılmış muhâkemeli bir hâşıyedir. 4. *Makāmâtü'l-emşâli's-sâ'ire*. Yalnız Makâme olarak da bilinen eserde atasözleri makâme tarzında ve eğlenceli bir çerçevede anlatılmıştır (Kahire 1324). 5. *Reşfū'l-ṭarab fî şerhî Lâmiyyeti'l-Ārab*. Şenferâ'nın meşhur kasidesinin şerhidir (İÜ Ktp., Ar., nr. 2737, 4246; ayrıca bk. Abdullah Muhammed el-Habeşî, III, 1512). 6. *Esmâ'ü ehli Bedr* (nşr. İsmâîl el-Cilâñî, Kahire 1278; yazma nüshası için bk. Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi,

Abdullah
b. Hüseyin
es-Süveydi'nin
*Esmâ'ü
ehli Bedr* adlı
eserinin
ilk ve son
sayfaları
(Süleymaniye Ktp.,
Bağdatlı
Vehbi
Efendi,
nr. 1262)

nr. 1262). 7. *Mi'râcü's-sâlikîn ilâ ma-kâmi'l-emîn* (İstanbul 1301). 8. *Şerhü's-Şalavâti'l-Meşîhiyye* (Kahire, ts. [Matbaatü'n-Nîl]). 9. *en-Nefhatü'l-miskiyye fi'r-riħleti'l-Mekkiyye*. Süveydi'nin hac yolculuğu sırasında uğradığı Musul, Halep, Şam gibi şehirleri tasvir ettiği bir eserdir (nşr. İmâd Abdüsselâm Raûf, Abûzâbî 2003). 10. *Ta'lika 'ale'l-Muķaddime-ti'l-Cezerîyye* (Abdullah Muhammed el-Habeşî, II, 752). İbnü'l-Cezerî'nin manzum eseri için yazılmıştır. Süveydi'nin ayrıca bir divanı ile *Şerhü Şâlihi'l-Buhârî* adlı bir eseri vardır.

BİBLİYOGRAFYA :

Abdullah b. Hüseyin es-Süveydi, *el-Hucecü'l-ķat'ıyye li'tti-fāķı'l-firāķı'l-İslâmiyye*, Kahire 1323, s. 8-11; a.mlf., *en-Nefhatü'l-miskiyye fi'r-riħleti'l-Mekkiyye* (nşr. İmâd Abdüsselâm Raûf), Ebûzâbî 1424/2003, s. 64-87, ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 5-56; Osman b. Ali el-Ömerî, *er-Râzû'n-naďî fi tercemeți üdeba'i'l-ťaṣr* (nşr. Selîm en-Nuayı̄mî), Bağdad 1395/1975, III, 95-100; M. Halîf el-Murâdî, *Silkü'd-dürer*, Beyrut 1408/1988, II, 84-86; Mahmûd Şükri el-Âlûsî, *el-Miskü'l-eż-żfer* (nşr. Abdulla el-Cübûrî), Beirut 1427/2007, I, 203-211; Brockelmann, *GAL*, II, 377; *Suppl.*, II, 508; İzhâhu'l-meknûn, I, 16, 17, 125, 509; II, 286; *Hediyetü'l-ārifîn*, I, 483; Zirikî, *el-A'lâm*, IV, 80; Abbas el-Azzâvî, *Târihu'l-edebî'l-Ārabî fi'l-İrâk*, Bağdad 1382/1962, II, 36-38, 128, 154, 205-211, 269-270, 357; I. J. Krackovskij, *Târihu'l-edebî'l-coğrîfiyyi'l-Ārabî* (trc. Selâhaddin Osman Hâsim), Kahire 1963, II, 761-762; Velîd el-A'zamî, *Medresetü'l-İmâm Ebî Hânîfe*, Bağdad 1404/1983, s. 71-72; Abdullah Muhammed el-Habeşî, *Câmi'u's-şûrûh ve'l-havâşı*, Ebûzâbî 1425/2004, I, 418; II, 752; III, 1512, 1763; *Mu'ce-mü'l-maħħûṭâti'l-mevcûde fi mektebatî İstanbul ve Ânâṭûlî* (haz. Ali Rıza Karabulut), [baskı yeri ve tarihi yok], II, 633; Bekir Topaloğlu, *Kelâm İlmine Giriş*, Ankara 2014, s. 318-346.



SÜVEYDÎ,
Abdurrahman b. Abdullah
(عبدالرحمن بن عبدالله السويدى)

Ebü'l-Hayr Zeynûddîn Abdurrahmân
b. Abdîllâh b. Hüseyîn
es-Süveydî el-Bağdâdî
(ö. 1200/1786)

Iraklı âlim, tarihçi ve edip.

10 Zilkade 1134'te (22 Ağustos 1722) Bağdat'ta doğdu. Abbas b. Abdülmüttâlib'in soyundan geldiği rivayet edilir. Babası Ebû'l-Berekât Abdurrahâl, Bağdat'ın onde gelen âlim ve müderrislerinden olup dönemin Bağdat Valisi Ahmed Paşa'nın yakın dostu idi. Dinî, ilmî ve siyasi alanda saygın bir aile içinde yetişen Abdurrahman ilk eğitimini babasından ve Süveydî ailesinin diğer fertlerinden aldı. 1145'te (1732) Bağdat'ı ziyaret eden Şeyh Muhammed b. Akile el-Mekkî'den babasıyla birlikte hadisten icâzet aldı ve onun elinden tasavvuf hırkası giydi. Ayrıca Yâsîn b. Abdülkâdir el-Hîti, Faşîhuddîn el-Hindî gibi hocaların derslerine devam etti. Nâdir Şâh'in Bağdat, Musul ve Basra şehirlerini kuşattığı sırasında halkın yaşadığı sıkıntılara şahit oldu. Babasının 1157'de (1744) hac yolculuğuna çıkışması üzerine Bağdat Kâdirîye (Abdulkâdir el-Geylânî) Medresesi'nde bir yıl yakını bir süre onun müderrislik görevini üstlendi. Diğer bazı medreselerde de müderrislik yaptı ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 1186 (1772) yılında Bağdat'ta ortaya çıkan veba salgını yüzünden Basra'ya gitti ve bir süre burada kadılık yaptı. Kerîm Han Zend'in Basra'yı kuşatması üzerine Bağdat'a döndü. Birçok tanığı ve dostunun vebadan ölüðüğünü öğrenince evine çekerek kitap okuma, eser telîf etme ve ders vermekle meşgul oldu. 1 Rebîülâhir 1200 (1 Şubat 1786) tarihinde Bağdat'ta vefat etti ve Ma'rûf-i Kerî Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.

Abdurrahman es-Süveydî şîrleri yanında tarihe dair eserleriyle de bilinmektedir. Kişiî gözlemlerini edebî bir üslûpla aktardığı tarih alanındaki eserleri XVIII. yüzyıl Irak tarihi için önemli kaynaktır. Diğer eserleri çoğunlukla Şâfiî fıkhi, aqaîd, tasavvuf-şîri, Arap dili ve astronomi alanlarında şerh, hâşıye ve ta'lîkât türü çalışmalarıdır. Dönemin siyasal ve sosyal olaylarıyla da yakından ilgilenen Süveydî, İran'da hüküm süren hânedanlar ve Osmanlı Devleti'nin Irak üzerindeki mücadeleşine şahit olmuş, bu mücadeleyi eserlerinde ayrıntılı biçimde anlatmıştır. Süveydî'nin bölgedeki saygınlığını bilen Muhammed b.