

1985), The University of Michigan, s. 160-162, 170, 173; Abdüssettâr el-Halveçî, *el-Mâhiṭûl-'Arabî*, Cidde 1409/1989, s. 121-122; Muhammed el-Menûnî, *Târiḥu'l-virâkatî'l-Maqribiyye*, Rabat 1412/1991, s. 21, 27; Ahmed-Chouqui Binebine, *Histoire des bibliothèques au Maroc*, Rabat 1992, s. 62-63; Hâlid b. Abdülkerîm b. Hammûd el-Bekr, *en-Nesâṭî'l-iktişâdî fî'l-Endelüs fî 'aṣrî'l-imâre*, Riyad 1414/1993, s. 208; Sa'd b. Abdullah el-Bîşî, *el-Hayâtî'l-'ilmîyye fî 'aṣrî Mülükî'l-tâvâ'îf fî'l-Endelüs*, Riyad 1414/1993, s. 197-198, 207; Ali b. İbrâhim en-Nemle, *el-Vîrâka ve eşhûrû a'lämi'l-verrâkin*, Riyad 1995, s. 30, 35; H. Halm, "Al-Azhar, Dâr al-ilm, al-Rasad. Forschungen- und Lehrenstalten der Fatimiden in Kairo", *Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras* (ed. U. Vermeulen – D. De Smet), Leuven 1995, s. 104-105; O. Remie Constable, *Trade and Traders in Muslim Spain*, Cambridge 1995, s. 195; Eymen Fuâd Seyyid, *el-Kitâbî'l-'Arabiyyûl-mâhiṭût ve 'ilmûl-mâhiṭût*, Kahire 1418/1997, s. 155-156, 158-159, 167-230; a.mlf., "Hizânetü kütübi'l-Fâtiyyîn hel bakiye minhâ şey?", *MMMA* (Kahire), XLII/1 (1998), s. 12-13; Yahâ Vehîb el-Cübûrî, *el-Kitâb fî'l-hâdâretî'l-İslâmîyye*, Beyrut 1998, s. 67-70, 107, 123; Nuri Topaloğlu, *Hadisîlerin Geçim Kaynakları*, İzmir 1999, s. 64-68; Abdülbâsît b. Yûsuf el-Garîb, *et-Turfe fî men nûsîbe mine'l-'ulemâ' ilâ mihtîne ev hîrfe*, Demmâm 1421/2000, s. 194-197; Saffî Ali Muhammed, *el-Hareketü'l-'ilmîyye ve'l-edebiyye fî'l-Fuṣṭât münzûl-fethî'l-'Arabi ilâ nîhâyetîl-develeti'l-İlsâdiyye*, Kahire 2000, s. 73; Hayrullah Saïd, *Verrâkû Bağdâdî fî'l-'aṣrî'l-'Abbâsî*, Riyad 1421/2000, s. 305-306, 329-331, 441-550; a.mlf., "Rüvvâdû sûkî'l-verrâkin", *Âfâķu's-şekâfe ve't-türâs*, V/19, Dübey 1418/1997, s. 21-24; İhsan Zünün es-Sâmîrî, *el-Hayâtî'l-'ilmîyye zeme-ne's-Sâmînyîn: et-Târihu's-şekâfi li-Horâsan ve bilâdi Mâverâ'innehr fî'l-kârneyni's-sâlis ve'r-râbî' li'l-hicre*, Beyrut 2001, s. 61; Abdülvehhâb b. İbrâhim Ebû Süleyman, *el-'Ulemâ' ve'l-üdeba'u'l-verrâkûn fî'l-Hicâz fî'l-kârnî'r-râbî' 'aşer el-hicrî*, Tâif 1423/2002, s. 42; Hâle Şâkir, *el-Varaq ve'l-verrâkûn fî'l-'aṣrî'l-'Abbâsî*, Kahire 1424/2004, s. 139-141, 184, 205-209; Shawkat M. Toorawa, *Ibn Abî Tâhir Tayfûr and Arabic Writerly Culture: A Ninth-Century Bookman in Baghdad*, London 2005, s. 14-15, 51-56; Âbîd Süleyman el-Meşvîhî, *Ticâretü'l-mâhiṭût ve turuku fâhişâhâ ve taķîymîhâ*, Kahire 2011, s. 34, 83, 90-91; a.mlf., "Ahlâkiyyâtî mihne-tîl-virâka fî'l-hâdâretî'l-İslâmîyye", *Mecelletü Câmi'iati'l-Melik Su'ûd: el-Âdâb*, XV/2, Riyad 1423/2003, s. 421; J. Pedersen, *İslâm Dünyasında Kitabin Tarihi* (trc. Mustafa Macit Karagozoğlu), İstanbul 2012, s. 59; Qazi Ahmadnîan Akhtar, "The Art of Warakat during the Abbasid Period", *JC*, IX/1 (1935), s. 132-133; Habîb Zeyyât, "el-Virâka ve'l-verrâkûn fî'l-İslâm", *el-Mesrîk*, XLI, Beyrut 1947, s. 306, 311-312, 319; J. Ribeira, "el-Mektebat ve hûvâtü'l-kütüb fî İsbânya'l-İslâmîyye" (trc. Cemâl M. Muhriz), *MMMA* (Kahire), V/1 (1959), s. 92-94; Charles C. Stewart, "A New Source on the Book Market in Morocco in 1830 and Islamic Scholarship in West Africa", *Hespérus Tamuda*, XI, Rabat 1970, s. 244; Yahâ Mahmûd Sââti, "Melâmîh min târihi ticâreti'l-kütüb fî'l-İslâm", *el-Uşûr*, I, London 1986, s. 74-75, 78; Nâzîm Reşîd, "Sa'd b. 'Alî el-Hâzinî el-mûlekîkâb bi-Dellâli'l-kütüb", *MMMA* (Küveyt),

XXXIII/1 (1989), s. 169-195; İrec Efşâr, "Şâhîhâ ve Mucelleidgeî", *Nâme-i Bahâristân*, III/2, Tahran 1381, s. 331; Abdülazîz b. Râşîd es-Süneydî, "el-Verrâkûn ve eseruhüm fi'l-hâyatî'l-'ilmîyye fi Mekke hilâle'l-çaşîrî'l-Memlûki", *Âlemü'l-kütüb*, XXV/1-2, Riyad 1424/2003, s. 3-56; Hamîd Selîm Gendümî, "Verrâkân ve Naşşâ'î Ânhâ der Teves-sü'a-î Kitâbhânehâ", *Faşlnâme-i Kitâb*, XVII/1, Tahran 1385/2006, s. 243-247.

 İSMAIL E. ERÜNSAL

VIDİNLİ MUSTAFA EFENDİ

(ö. 1855)

Osmanlı âlimi, müderris.

Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Vidin'de doğdu. Bağdatlı İsmâîl Paşa babasının adını Abdüllah olarak zikreder (*Hedîyyetü'l-ârifîn*, II, 458). Muhammed Zâhid Kevserî ise kendi hocaları İspîrî İbrâhim Efendi ile Gümülcineli Ahmed Âsim Efendi hakkında bilgi verirken Vidinli Mustafa Efendi'yi ilkinin talebesi ve ikincinin hocası Karinâbâdî Abdurrahman Efendi'nin hocası olarak anar, babasının adını Ömer diye kaydeder (*et-Taħrîrû'l-vecîz*, s. 41, 46, 63). Mustafa Efendi temel dînî eğitimi memleketinde aldıktan sonra İstanbul'a gitti ve yüksek tahsiline İstanbul'daki Fâtih Camii Medresesi'nde devam etti. Ahîskâlî Ali Fikri Efendi'nin talebesi olan İspîrî İbrâhim Efendi'nin ders halkasına katıldı. Ali Fikri Efendi, kıyafet hususunda yapılması istenen Batı tarzı yenilikleri eleştirdiğinden Filibe'deki Şehâbeddin Medresesi'ne müderris olarak sürülmüş İspîrî İbrâhim Efendi'nin talebeleri de sürgün edilmiş bir hocanın talebesinden ders okumakla geleceklerinin tehlîkeye düşeceği endişesiyle ders halkasından ayrıldılar. Bu arada Vidinli Mustafa Efendi ile Giritli Süleyman Efendi ders halkasından ayrılmak için hocalarından izin istedilerse de onun tavsiyesiyle öğrenimlerine devam ettiler ve icâzet alıp Fâtih Camii'nde müderris oldular. Sabahları ve ikindi den sonra, ayrıca tatil günlerinde ders veren, aynı zamanda icâzet verdiği yüzlerce mezunla zamanının en çok talebe yetiştiren hocası olan Mustafa Efendi talebe arasında Vidinli Hoca diye tanındı. Çeşitli ülke ve bölgelerde onun talebeleri müftü, müderris veya kadi olarak görev yaptılar. Son dönem Osmanlı ulemâsına Ahmed Cevdet Paşa, Şeyhüslâm Armasıyalı Kara Halil Efendi, Şeyhüslâm Hasan Fehmi Efendi, Hoca Tahsin Efendi, Sadrazam Şîrvânîzâde Mehmed Rüsdü Paşa, Eski Zağralı Şerif Efendi, Uşaklı Nasuh Efendi, Karinâbâdî Abdurrahman Efendi,

di, İbrâhim Sîtkî Efendi, Şâkir Efendi ve Amasyâli Hoca Abdülkerîm Efendi gibi şâhîyetler ondan ders aldı. Derslerinde talebeye karşı tâvizsiz tutumuyla bilinse de onlarla yaptığı ilmî tartışmalarda hak-kaniyete uygun davranışır, haklı bulduğu talebesinin hakkını teslim ederdi. Ahmed Cevdet Paşa'dan mantık ilmine dair *Bur-hân-i Gelenbevî* adlı eseri arkadaşlarına okutmasını istemesinde olduğu gibi bazı talebelerini daha icâzet almadan ders vermeye teşvik ederdi. 1829-1840 yıllarında huzur derslerinde muhatap, 1840-1855 arasında mukarrîr sıfatıyla bulundu. İlîm rütbesi Aralîk 1844'te hâmise-i Süleymaniye'ye yükseltilen Vidinli 6 Mayıs 1855 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Edirnekâpi dışında İbrâhim Halebî'nin yakınına defnedildi. Talebesi Hoca Tahsin Efendi'nin yazdığı ayak taşındaki tarih kitâbesi söylenir: "Bekâya göctü ol bahr-i hakâyık / Vidinli Hâce nîhrîr-i müdekkik / Yazıldı eşk-i Tahsin ile târîh / Vefat etti Vidinli muhakkik."

Eserleri. 1. *Tâkîrû Mir'ât*. Molla Hüsrev'in *Mir'âtü'l-uşûl*'une yazılmış bir hâşiyedir (İstanbul 1297, 1311). Vidinli'nin *Mir'âtı* okuttuğu sirada talebelerin tuttuğu notlardan meydana gelen kitap *Mir'âtı*'n en hacimli hâşiyelerinden biridir. Müellîfin belâgat ve nahiv tâhiillerine geniş yer verdiği hâşiyede Pezdevî'nin *Kenzü'l-vüşûl*, Sadrüşserîa'nın *Tenkîlu'l-uşûl* ve Teftâzânî'nin *et-Telvîh* adlı eserlerinden nakillerde bulunmuş, birçok yerde Mevlânâ Mehmed İzmîrî'nin *Mir'âtü'l-uşûl* hâşiyesinde Molla Hüsrev'e yaptığı itirazları aktarmıştır. 2. *Risâletün imtihâniyyetün Hamîdiyye*. Hatîb el-Kazvînî'nin *Telhîşü'l-Mîtâh* adlı eserinde "lâm-i ta'rîf"in mânasıyla ilgili bir sözü üzerine Hamidiye Medresesi imtihanı için 1854 yılında sorucevap şeklinde yazılmıştır (baskı yeri yok, ts., çeşitli risâlelerin yer aldığı bir mecmua içinde, s. 55-60).

BİBLİYOGRAFYA :

Mustafa el-Vidinî, *Tâkîrû Mir'ât*, İstanbul 1311; a.mlf., *Risâletün imtihâniyyetün Hamîdiyye*, Âtif Efendi Ktp., nr. 1144/13; MÜLÎF Ktp., Arapgârî, nr. 582, s. 55-60; Cevdet, *Tezâkir*, IV, 8-12; *Sicill-i Osmâni*, IV, 476; Osmanlı Müellîfleri, II, 51; *Hedîyyetü'l-ârifîn*, II, 458; Ebû'l-âlâ Mardin, *Huzur Dersleri* (nşr. İsmet Sungurbey), İstanbul 1966, II-III, 188, 861; a.mlf., *Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa*, İstanbul 2011, s. 213; M. Zâhid el-Kevserî, *et-Taħrîrû'l-vecîz fî yebteğîhi'l-müstecîz* (nşr. Abdülfettâh Ebû Gude), Halep 1413/1993, s. 41-42, 46, 63; Fatma Âliye, *Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı*, İstanbul 1995, s. 26-31; Fatih M. Şeker, *Modernleşme Devrinde İlmîye: Cevdet Paşa-İbnüleinin Örneği*, İstanbul 2011, s. 67; Hulusi Yavuz, "Ahmed Cevdet Paşa and the Ulema of His Time", İTED,

VII/3-4 (1979), s. 185, 187, 188; Mustafa Ülger, "Hoca Abdülkerim Efendi'nin Hayatı ve Eserleri", *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, XIV/2, Elazığ 2009, s. 125; Şemsettin Şeker, "Edebi Şahsiyetin Teşekkülünde Camii Derslerinin Rolü", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, V/22 (2012) (www.sosyalarastirmalar.com), s. 191; Ali Bulut, "Edebin Yükselttiği İki Alım: Videlî Mustafa Efendi ve Giritli Süleyman Efendi", *Reyhan*, sy. 31, İstanbul 2013, s. 80-81.



SEFER HASANOV

VÜCÜDÎ

(وجودی)

(ö. 1021/1612)

Osmanlı tarihçisi,
edebiyatçı ve mütercim.

Γ

de ön plana çıkan Vücûdî eserlerinde atasözleri ve deyiimlerden önemli ölçüde faydalananmıştır. Kendisi, yazılan eserlerin yeni fikirler ortaya koyması ve üslûp yönünden de orijinal olması gerektiğini söyle (*Hayâl ü Yâr*, giriş, s. XXXV).

Eserleri. **Telîf 1.** *Hayâl ü Yâr*. Vücûdî-nin mesnevi tarzında kaleme aldığı bir hikâyeye olup III. Murad'a sunulmuştur. Müellif kısa bir girişin ardından Hayâl ile Yâr arasında geçen aşk hikâyесini anlatmaya başlar. Bu hikâyede lirik ve didaktik anlatımlara başvurulmuş, dünyanın faniliği, nefsin tezkiyesi ve gerçek aşşın derunılığine vurgu yapılmıştır. Eser içinde hammâmîyye özelliği gösteren bir bölüm de bulunmaktadır. İki yazma nüshası bilinmektedir (Süleymaniye Ktp., Lala İsmâîl Paşa, nr. 416; Makedonya Millî Ktp., MST II, nr. 107). Tenkitli neşri Yaşar Aydemir tarafından gerçekleştirilen eserin (Ankara 2007) Makedonya nüshasının sonunda müellifin konudan bağımsız üç gazeliyle iki kasidesi vardır. **2. Şâhid ü Ma'nâ**. 2516 beyitten meydana gelen didaktik bir mesnevîdir. Münâcât, na't ve senân'ın ardından eserin yazılış sebe-

bi üzerinde durulur. Yanıkale'nin fethi, Budin'e hareket edilmesi ve Budin şehrinin özelliklerinin anlatılmasından sonra ahlâk, hikmet ve itikada dair çeşitli konuların örneklerle ele alındığı eser "Hâtime-tü'l-kitâb" ile sona erer. Bu eserin de iki nüshası bilinmektedir (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 3373; Millî Ktp., nr. 06 Hk 3218). **3. Risâle-i Gazâ** (*Gazavâtı Mustafa Paşa*). Eserde, Lala Mustafa Paşa'nın Şirvan'ın fethiyle görevlendirildiği 986 (1578) yılından Özdemiroğlu Osman Paşa'nın 993'te (1585) vefatına kadar geçen zaman dilimi içerisinde gerçekleşen İran, Kafkasya ve Kırım'daki askeri harekât ve fetihler anlatılır. Hamdüsenâdan sonra Ebüssuûd Efendi ve Kinalizâde Ali Çelebi'nin methodiyle kısa bir girişle başlayan eser müellifinin adı, yazılış amacı, fasillerinin kısa özetiyle devam eder. Dört fasıl halinde tertip edilmiş olup birinci fasılda Lala Mustafa Paşa'nın Şirvan'ın fethiyle görevlendirilmesinden İstanbul'a dönüşüne kadarki sürede İran cephesinde gelişen olaylar, ikinci fasılda Lala Mustafa Paşa'nın Özdemiroğlu Osman Paşa'yı Şirvan'da vezirlikle serdar tayin etmesi ve

Lârende'de (Karaman) doğdu. Asıl adı Mehmed, babasının adı Abdülaziz'dir. İlk eğitimini Lârende'de aldığı tahmin edilmektedir (*Hayâl ü Yâr*, neşredenin giriş, s. XI). Kinalizâde Ali Çelebi'nin yanında yetiştiği, onun görev yaptığı Şam, Mısır, Bursa, Edirne ve İstanbul'da beraber bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra İstanbul'da Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi'ye dânişmend oldu. Ebüssuûd Efendi'nin tefsirinden ilham alarak yazdığı bir şîri derste okuyunca hocasının takdirini kazandı. Bir süre daha Ebüssuûd Efendi'nin hizmetinde kaldı ve ondan mülâzim oldu. Ardından müderrisliğe geçti. Kıbrıs fâtihi Lala Mustafa Paşa'ya uzun süre hocalık yaptı. Lala Mustafa Paşa'nın tavsiyesi üzerine ilmiye sınıfından ayrılp 986'da (1578) Şam'da 40.000 akçe zeâmetle müteferrikâlîğe geçti (*Risâle-i Gazâ*, vr. 3^b). Lala Mustafa Paşa, Şirvan'ın fethiyle görevlendirildiğinde (1578) onuna birlikte gitti. Mustafa Paşa'nın 988'de (1580) vefatının ardından Özdemiroğlu Osman Paşa'ya hocalık etti. 993 (1585) yılında vefatına kadar Osman Paşa'nın yanında bulundu ve gerçekleştirdiği seferlere tanık oldu. Yine onuna beraber 1584'te İstanbul'da iken mevleviyet pâyesi aldı (*Risâle-i Gazâ*, vr. 88^a). Koca Sinan Paşa'nın 1002 (1594) yılında Yanıkale kuşatmasına katıldı. Celâlîler'in Şam'daki zeâmet bölgesini talan etmeleri üzerine bir süre maîset sıkıntısı çekti. 1598'de tekrar ilmiye sınıfına girdi ve Lârende'deki Emîr Mûsâ Medresesi'nde görevlendirildi. 1607-1608'de yeniden İstanbul'a döndü. Padişaha ve bazı divan erkânına sunduğu eserleri takdir gördü. Daha sonra müderrislik ve müftülük pâyelelerine ilâve olarak Lârende kadılığında tayin edildi. 1021 (1612) yılında vefat etti. İlmi kariyeri yanında tarihçiliği ve edebî kimliği

Vücûdî'nin *Risâle-i Gazâ* adlı eserinin ilk iki sayfası (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Ktp., Şevket Rado Yazmalar, nr. 332)